

# Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 29/5-11

## ...efter..."Studiebesök i Vatikanen"

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!

Nu kommer jag åter med en "gammal nyhet"... Det gäller artikeln från tidningen Dagen den 23/3 2011: "Pingst gör studiebesök i Vatikanen".

Resan har redan skett och många har skrivit och "tyckt till" om detta...

Här är mycket bra artiklar av Janne & Elvor Ohlin - för dig som inte redan hunnit läsa dem!

<http://www.truereformation.net/2011/04/25/u/> - **Snälla! Åk för Guds skull inte till Rom**

*Villfarelsen i ändens tid kommer att vara så stark att till och med de utvalda skall kunna bedras. Och då måste vi väl hålla med om att det är tvunget att handla om "en annan Jesus" än den Jesus som Bibeln talar om. **Resan till Rom** som man nu skall göra är ett tecken på, tycker vi, att ledarskapet inte gör någon skillnad mellan den "Eukaristiske Jesus" och Bibelns Jesus. Pelle Hörnmark skrev ju i dagen att de skulle ha en andlig gemenskap i Vatikanen.*

<http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS%2025-03-11.html>

*Den katolska "anden", som jämställer Maria med Jesus som "medfrälserska" och tillber relikier, avlidna och ikoner mm, är en antikristlig ande. Hur kan man vilja ha gemenskap med den?! Vad ska vi förvänta oss härnäst? Öppen mariatillbedjan eller ikoner i Livets ord och Pingst? Eller kanske att man börjar sälja avlatsbrev? (Framgångsteologer brukar ju vara påhittiga när det gäller business). Det borde inte finnas en enda vaksam kristen som tvivlar på att Bibelns världskyrka, "skökan", tar form idag.*

---

**Vi ska följa Jesus - och kan inte ta för givet att det går att lita på människor.** Vi kan lita på Jesus och Bibeln, Guds fasta ord och den helige Andes trofasta ledning och beskydd. Han ser till ett ärligt hjärta. Lyssna inte på den vilseledande undervisningen som säger att du blint ska följa och lyda din pastor eller ledare. Lyssna inte heller på lögnen att du saknar beskydd om du är utan församlingstillhörighet. Det kan vara ett sätt att binda människor till sig genom fruktan och hot. Kyrkan ska vara en plats där Jesus är i centrum och Guds ord predikas, annars är det bättre att vara utanför. **Vi behöver varandra men en sann gemenskap förutsätter att vi vill leva i ljuset och i sanningen, "har vår kärlek i sanningen".**

*Våga ta den helige Andes varningar på allvar och frukta inte för att hamna "utanför", om det är nödvändigt. Om du förlorar en del av dina vänner när du väljer att följa Jesus, kan du vara säker på att Gud kommer att ge dig nya vänner. Framför allt annat, är det avgörande att vi är Jesu vänner.*

Detta är också en bra artikel!

<http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=257207> - **Resan till Rom är ett steg i att göra oss alla likadana**

*För att pingstledarna, även andra samfundsledare också för den delen, har ändrat färdriktning måste vi var och en ta ställning och välja vilken väg vi ska gå. Jag tror därför inte att jag är ensam om upplevelsen av att en allt starkare oro och vånda börjat växa inombords. **Vart är Sveriges kristenhet på väg?** Den helige Ande som bor i mig är i alla fall inte tvetydig om vägen till sanningen. Den visar mig vägen genom Guds ord och tar inga irrvägar genom traditionens träsk. **Hur fin er dialog än är kära ledare, kan ni som andliga ledare aldrig komma fram till en gemensam sanning eller enhet, då själva trons grunder skiljer sig så totalt.***

När vi vet att Katolska kyrkan står för följande:

*Påven är Jesus ställföreträdare här på jorden och felfri människa.*

*Helgon tillbeds och dyrkas. Framför allt Maria, Jesus moder, som man också tror är delaktig i syndernas förlåtelse.*

*Eukaristin, offermåltiden, som är ett ständigt pågående oblodigt offerande av Jesus.*

Man har offermåltiden för döda själar och ber att tiden i skärselden ska förkortas.  
Genom bikt och avlatsbrev kan man köpa frälsning för sin egen och även avlidnas själar.  
Bibeln är underordnad traditionen, som är nertecknad i Katekesen och talar om för oss hur vi ska förstå Bibeln.

**Man behöver inte vara teolog för att förstå att detta är villoläror.  
Låt ingen pastor eller samfundsledare nu föra dig vilse från vägen. Följ bara inte med strömmen utan kontrollera om färdriktningen stämmer med Guds ord.**

**Utvecklingen går oerhört snabbt. 2007 ansökte Pingst och Evangeliska frikyrkan om medlemskap i SKR. I dag, fyra år senare, har pingstledarna fattat katolske biskopen Anders Arborelius hand och tackat ja till hans erbjudande om resan till Rom. Gud uppmanar oss att pröva vad som predikas. Stämmer det överens med hans ord? **Ordet ekumenik finns inte i Bibeln.** Den medför i sin förlängning ett kompromissande med sin andliga övertygelse. Guds ord uppmanar oss "att bevara Andens enhet". **Vi kan aldrig ha Andens gemenskap med en kyrka som tror på och sprider ren villfarelse. Vi kan endast vara "ett i Anden" med den som är pånyttfödd i Kristus och grundar sin tro på Guds ord.****

**AMEN till alla tre artiklarna ovan!**

Det behövs väl egentligen inga fler kommentarer – det hela är ju så absurt och man fattar bara inte...  
HUR KAN DE GÖRA SÅ HÄR??!!?

Men jag har en del information som jag ändå tror kan vara av vikt att delge...**för det slutar ju inte med att de åkte på "studiebesök"** – det är ju egentligen NU, vad som "kommer efter", som det kan bli värre och ha stora konsekvenser för Sveriges kristenhet... och jag kan inte låta bli att även komma med kommentarer...

Fetstil och gulmarkeringar gjorda av mig...(det blir lite färgglatt, men jag tror det är lättare att se vad som är "citat från en webbsida" i blått och vad som är mina kommentarer till citaten – i rött!)

Jag börjar med artikeln i Dagen den 23 mars i år med rubriken "**Pingst gör studiebesök i Vatikanen - Pelle Hörnmark och fem andra pingstvännrar åker på gemensam resa med biskop Arborelius och Katolska kyrkan till Rom**", se bifogad länk <http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=253202> eller **bifogad PDF** ifall det försvinner on-line...

Här är några utdrag med mina kommentarer i rött:

**Dialogen** mellan Pingst och Katolska kyrkan i Sverige går in i en ny fas. I maj görs ett gemensamt studiebesök i Vatikanen. Det har aldrig hänt tidigare.

- En del kanske höjer på ögonbrynen, men i **klassisk ekumenik** är sådana resor en viktig del, säger Anders Arborelius, biskop i Katolska kyrkan i Sverige.

Visst vore det intressant att få veta vad "**klassisk ekumenik**" innebär!?

Jag har försökt hitta en definition, men allt jag kunde hitta var bara "ekumenik".

<http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekumenik> - "Ekumeniken är ett relativt nytt fenomen..."

(Detta är vad Wikipedia skriver om "Klassisk Kristendom"... [http://sv.wikipedia.org/wiki/Klassisk\\_kristendom](http://sv.wikipedia.org/wiki/Klassisk_kristendom))

Inte heller **Pelle Hörnmark, föreståndare i Pingst**, tycker att besöket i Rom är märkligt:

-Jag ser det som **en naturlig fortsättning på de samtal vi haft under flera år**, säger han om dialogen som började 2003 och sedan dess pågått med träffar ett par gånger varje år.

-Rom är Katolska kyrkans hjärta i världen. **Om vi vill förstå hur de tänker är det värdefullt att vara med på en sådan resa, säger Pelle Hörnmark.**

Samtal under flera år!

**8 år** enligt Arborelius i samma artikel längre ner!

**Borde de inte redan förstå hur de tänker efter alla dessa år av samtal???**

Eller VAD har de samtalat om...?

---

**Anders Arborelius, som tillsammans med Sten-Gunnar Hedin tog initiativet till dialogen**, hoppas att besöket ska bidra till **en större förståelse och insikt i hur Katolska kyrkan fungerar**:

**VARFÖR VILL STEN-GUNNAR HEDIN DETTA???** OM INTE FÖR ATT FÖRA OSS TILLBAKA TILL ROM!

Han var i Pingst i Skara för några år sedan och avslutade en "ekumenisk vecka" med att göra reklam för "Påvens bok" och Moder Teresas "bönebok" som man kunde ha i bröstfickan eller i väskan och ta fram och läsa!!!

(Bifogar här en annan artikel om Sten-Gunnar Hedins inställning, se länken nedan eller **bifogad PDF** med samma titel: <http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=253203> - Samarbetet började med en debattartikel om kristen tro 2003)

-Dessutom tror jag att det kommer att leda till att Vatikanen får upp ögonen för **den fördjupade ekumenik som Katolska kyrkan i Sverige har med Pingst, säger Anders Arborelius.**

"Den fördjupade ekumeniken som Katolska Kyrkan i Sverige har med Pingst" ...

**ÄR ALLA PINGSTVÄNNER MEDVETNA OM DENNA "FÖRDJUPADE EKUMENIKEN"???**

Är det därför som en del Pingstkyrkor har infört oblat vid nattvardsfiranden?

Jodå, det finns de som haft det i två års tid redan!

---

Vi har flera dialoger på gång samtidigt, **bland annat med Svenska missionskyrkan som vi också gjort resor med, säger han.** (Arborelius)

Intressant att Svenska missionskyrkan också gjort resor med Katolska kyrkan i Sverige!

Man måste ju undra VEM som betalar dessa resor...

Kan det vara Katolska kyrkan som bjuder? Eller är det medlemmarnas 10:e som går till dessa resor? BRA FRÅGA!

---

**Pelle Hörnmark...**

-**Bara den som är otrygg är rädd för ett samtal, säger han.**

**DETTA ÄR REN MANIPULATION!**

Helt plötsligt så har han tagit bort allas invändningar! Ingen vågar protestera för då klassas man som "otrygg"!!!

Ja, det är högsta expertis av manipulation...

Resan till Rom ser Pelle Hörnmark som ytterligare **en möjlighet att bygga ett förtroende mellan pingstvännen och katoliker i Sverige.**

Varför ska det byggas "förtroende"?? Vart finns den befallningen i Bibeln?

Vi ska evangelisera - proklamera Kristi Evangelium till mångas frälsning! **När världen går förlorad så har man här dialog och samtal med katoliker och försöker inte ens vinna dem till Kristus...TRAGISKT!**

-Som jag uppfattar saken handlar det inte om en åsiktsgemenskap utan om att **få en större förståelse för våra likheter och olikheter samt att söka Andens gemenskap med varandra. Och det åstadkommer man genom att umgås,** säger Pelle Hörnmark. Han jämför med den dialog Pingst har med Ortodoxa kyrkan i Sverige och som förra året mynnade ut i en gemensam resa: -**I december åkte några ledare från Pingst och Ortodoxa kyrkan till Jerusalem med ett liknande syfte. Det vill säga att upptäcka mer av det vi har gemensamt och att bygga personliga relationer.**

Även intressant att ledare från Pingst åkte med Ortodoxa kyrkan till Jerusalem i december - för att bygga relationer!

Ja, det är också **ett sätt att "manipulera" fram enhet på mänskligt vis.** För om man känner någon och har upplevt något trevligt tillsammans, då måste man ju samarbeta...

**Att "bygga relationer" är TYPISKT för Rick Warrens "Purpose Driven Church".** Jag tillhörde en församling i USA för ett antal år sedan, vars pastor under flera år följde denna bok till pricka... Jag har hört allt som går att höras gällande "bygga relationer", så mycket att det gjorde folk rädda att ens våga vittna – rädda att inte ha "rätt tidpunkt" – de var ju tvungna att "ha en relation" först!

Att "söka Andens gemenskap med varandra genom att umgås" ...hm, vilken ande är det då man bjuder in?

**Guds Enhet uppstår genom att umgås med Honom utifrån Bibelläsning och att tro & lyda det som står och att lyda Den Helige Andes ledning! VI KAN ENDAST HA ANDLIG GEMENSKAP MED DE SOM ÄR FÖDDA PÅ NYTT!**

---

-Dels att bygga relationer mellan oss som ledare i Pingst och i Katolska kyrkan. **Dels att få större kunskaper om Katolska kyrkan.** Det är inga specifika frågor jag söker svar på utan det handlar mer om **att få en känsla och en uppfattning om vilka de är och vad de står för.**

**HELT OTROLIGT!**

**Som en syster i Herren sa när denna artikel kom ut; "Det har vi ju vetat sedan urminnes tider vad RKK står för"!**

**Ja, det är bara att köpa boken "Evangelium till Rom" för att få en känsla och uppfattning om vilka de är och vad de står för! Den går att beställas här:**

[http://www.gospelmedia.se/product\\_info.php?products\\_id=159](http://www.gospelmedia.se/product_info.php?products_id=159) -Vad före detta präster och nunnor säger om boken:

"Evangelium enligt Rom" presenterar katolicismen rättvist och korrekt. Författaren lutar sig mot aktuella katolska dokument inklusive den nya Katolska Kyrkans Katekes. Det är befriande att se hur författaren vare sig förvränger eller ironiserar utan lägger fram fakta. **Den här boken kommer att bli till stor hjälp för såväl katoliker som icke-katoliker, som är intresserade av att jämföra katolicismen med biblisk kristendom.**

– Mary Kraus, f.d. franciskannunna

I den här boken presenteras Katolska kyrkans läror noggrant och överskådligt och utan avvikelser från det som jag fick lära mig, och själv lärde ut, under 20 år som katolsk prästkandidat och präst. Det som gör boken så värdefull är jämförelsen mellan de katolska dogmerna och Guds Ord. **Jag rekommenderar den åt alla som vill förstå katolicismen.**

– Joseph Tremblay, f.d. präst i Den Obefläckade Marias Oblater

"Evangelium enligt Rom" bjuder på såväl en överblick som en skarp analys av katolicismen. Jag var nunn i nio år och är därför särskilt tacksam för bokens befriande budskap. Må Gud använda den sig själv till ära!

– Rocio Pestaña Segovia, f.d. franciskanernunna

---

**Fredrik Emanuelson**, tillförordnad talesperson för Katolska biskopsämbetet och Stockholms katolska stift...

**-Vi har planerat detta i ungefär ett år...**

För att underlätta förståelsen och ge en bred bild av Katolska kyrkan har besöket delats upp på tre olika nivåer: den globala, akademiska och lokala Katolska kyrkan...

Det blir bland annat **ett besök på Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet, eller Enhetsrådet** som det brukar kallas, och **på Angelicum** som är ett av de katolska universiteten. Tanken är att också hinna med att besöka ett av de bästa ekumeniska biblioteken i världen, Centro pro unione.

-Vi planerar dessutom att stifta bekantskap med **en av de största katolska gemenskaperna i världen, Sant'Egidio**, en lekmanarörelse med fokus på att leva evangeliet tillsammans och att engagera sig socialt, säger Fredrik Emanuelson.

---

När Anders Arborelius beskriver vad **åtta års dialog med Pingst** betytt så nämner han dels ett utökat teologiskt utbyte och dels ett närmande på det personliga planet.

-Vi katoliker har också blivit inspirerade av pingstvännernas inställning till utåtriktat arbete. **Vi har upptäckt betydelsen av att gemensamt föra ut det kristna budskapet i det sekulariserade Sverige**, säger Anders Arborelius.

**Det är två olika evangelier som då erbjuds Sverige... såvida inte en får kompromissa...**

(Här kommer jag med ytterligare länk till en artikel, eller se **bifogad PDF** med samma titel

<http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=251260> - **Tre prioriteringsområden ska styra Katolska kyrkan i Sverige**

Dessa tre är evangelisation, prästerna och att **bygga synlig enhet** i den mångkulturella församlingen

De har en egen "agenda" för Sverige – tro inte att de kommer att kompromissa!)

---

Han tror på teologiska samtal, både om det som förenar och som skiljer. **Han hoppas också på utåtriktade satsningar tillsammans.**

**Jesusmanifestationen är väl redan en av satsningarna!**

---

-Och att vi gör en gemensam resa till Rom **betyder att vi också kan samverka på många andra områden**, säger Anders Arborelius.

**Fakta: Resan till Rom** Tolv personer, sex från vardera Pingst och Katolska kyrkan, åker till Rom. Från Pingst är det pingstföreståndaren **Pelle Hörnmark**, pastorerna **Sten-Gunnar Hedin**, **Dan Salomonsson** och **Uno Solinger**, teologen **Peter Halldorf**, samt Dagens förre chefredaktör **Olof Djurfeldt**. Katolska kyrkans delegation består av biskop **Anders Arborelius**, biskopsvikarie **Fredrik Emanuelson**, diakon **Erik Kennet Pålsson**, dominikansyster **Veronica Tournier**, universitetslärare **Jonas Holmstrand** samt överläkare **Michael Alvarsson**.

**Resan genomförs den 16-19 maj.**

Slut citat från artikeln.

På tal om Jesusmanifestationen som jag nämner ovan...

<http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=261248> - Succé för marschen men framtiden ser osäker ut

Publicerad: 2011-05-20 03:00 | Uppdaterad: 2011-05-20 13:38

**Visionären och grundaren Stanley Sjöberg**, som inte funnits med i ledningsgruppen sedan första året, tycker att jämförelsen är konstig.

- Det handlar inte om någon "tradition" av karismatiskt kristna, det rör sig om kristendomens historiska sammanhang, **om de bibeltroende**. Den västerländska liberalteologin är en försvinnande liten del och går inte framåt, dess kyrkor går tvärtom bakåt och dör. En sån här manifestation ska ha ett tydligt fokus på Jesus som Herre och frälsare.

Stanley Sjöberg ser alltså, då som nu, inte bara behovet av att upphöja Jesus. För honom är även försvarandet gentemot i hans ögon **felaktiga Jesusbilder** en central del.

Denna spänning kan inte förnekas, den finns där. Men den bör heller inte överdrivas eller missförstås. Sjöberg kommer finnas med i Jesusmanifestationen i år och så lär det förbli. Och i synnerhet kommer han glädja sig över den etniska och kulturella mångfalden, övertygelsen från 2007 har vuxit snarare än krympt.

- **Enda hoppet för kristenheten i Europa är att ta tillvara på invandrarkyrkorna**, har religionshistorikern **Philip Jenkins** skrivit. Jag tror på det, de borde få sätta än mer prägel på manifestationen och svensk kristenhet, säger Stanley Sjöberg.

**JAG SOM TRODDE ATT "ENDA HOPPET" FÖR KRISTENHETEN VAR ATT HÅLLA SIG TILL BIBELN OCH PROKLAMERA KRISTI EVANGELIUM!!!**

Jag gjorde en snabb internetsökning för att se vad som verkligen menas med "invandrarkyrkorna"...

och fann att det i **STOR del handlar om katolska kyrkor...och de skulle vara "enda hoppet" enligt Sjöberg!???**

<http://www.migrationsinfo.se/demografi/religionstillhorighet/kristendom/> - Kristendom

Många invandrare som kommer till Sverige är kristna. De tillhör ofta katolska, ortodoxa och österländska kyrkor. I och med invandringen till Sverige har antalet kristna samfund ökat, framförallt katolska, ortodoxa och österländska kyrkor. År 2005 fanns det över 260 000 personer som tillhörde dessa så kallade "invandrarkyrkor". **Störst andel utgör de katolska kyrkorna** som har många medlemmar från bland annat Latinamerika och Sydeuropa.

[http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista\\_%C3%B6ver\\_frikyrkor\\_i\\_Sverige](http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_frikyrkor_i_Sverige) - Lista över frikyrkor i Sverige

- **Invandrarkyrkor**

- Anglikanska kyrkan
- Ortodoxa kyrkor
  - Orientaliska
    - Armeniska apostoliska kyrkan (2 500)
    - Etiopiska ortodoxa kyrkan (1 500)
    - Koptiska ortodoxa kyrkan (800)
    - Syrisk-ortodoxa kyrkan (25 000)
    - Österns apostoliska och katolska assyriska kyrka (1 200)
  - Östliga
    - Bulgariska ortodoxa kyrkan (700)
    - Estnisk ortodoxa kyrkan (1 000)
    - Finska ortodoxa kyrkan (6 000)
    - Grekisk-ortodoxa kyrkan (17 000)
    - Makedoniska ortodoxa kyrkan (8 000)
    - Rumänska ortodoxa kyrkan (4 500)
    - Ryska ortodoxa kyrkan (1 500)
    - Serbisk-ortodoxa kyrkan (27 000)
    - Svenska ortodoxa prostriet (1 800)
- Romersk-katolska kyrkan (92 000)
- Ungerska protestantiska kyrkan



<http://www.nationellidag.se/visa/default.asp?notisID=7365> - syrisk-ortodox kyrka

<http://slowpilgrim.blogspot.com/2010/09/ett-av-2010-skal-att-inte-rosta-pa.html> - rumänsk-ortodox kyrka

<http://ska-sweden.org/> -

Kyrkostyrelsen kan också:

6. skriva artiklar, uttalanden och upprop om de kristnas situation

7. hålla opinionsmöten tillsammans med de **syrisk ortodoxa och katolska invandrarkyrkorna**

8. anordna gemensamma aktioner av olika slag

anordna opinionsmöten och konserter tillsammans med invandrarkyrkor och/eller i egen regi.

Dessutom kan kyrkostyrelsen ta initiativ till en internationell samling **liknande påvens**

**synod med uppgift att besluta om gemensamma internationella aktiviteter och riktlinjer för att gemensamt uppmärksamma och hjälpa de förföljda kristna.**

[http://www.katoliknu.se/html/artcl\\_info\\_cat.htm](http://www.katoliknu.se/html/artcl_info_cat.htm) - är då den katolska kyrkan främst en "invandrarkyrka"?

För att kunna svara på den frågan, måste man komma ihåg att **den katolska kyrkan är just katolsk**. Det grekiska ordet "katolikos" betyder allmän, för alla. Den katolska kyrkan är en trosgemenskap för alla, inte bara för en viss nation, en viss kultur, en viss ras. Den finns överallt, i alla länder. **Den katolska kyrkan är den världsvida kyrkan**. Man bör därför inte tala om t ex en svensk katolsk kyrka, utan hellre om den katolska kyrkan i Sverige. Och den katolska kyrkan i vårt land kan verkligen visa att kyrkan är för alla människor.

Svaret på frågan om **katolska kyrkan är en "invandrarkyrka"**, blir helt enkelt: just därför att kyrkan är katolsk är det naturligt att **den i Sverige består av så många nationaliteter**. Sverige har ju blivit ett invandrarland. Sverige har, framför allt efter andra världskriget, tagit emot stora grupper människor från inte bara Polen, där de flesta är katolskt döpta, utan också från t ex Jugoslavien, där framför allt kroater och slovener är katoliker, och från olika latinamerikanska länder. I en katolsk församling i Sverige kan finnas ända upp till ett femtiotal olika nationaliteter: kroater, slovener, polacker, italienare, spanjorer, ungrare, fransmän, chilensare, irländare, tyskar, amerikaner, kineser, vietnameser, etc.

.....  
Philip Jenkins som hade sagt "Enda hoppet för kristenheten i Europa är att ta tillvara på invandrarkyrkorna" är episkopal [http://en.wikipedia.org/wiki/Philip\\_Jenkins](http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Jenkins)

Det är klart att en religionshistoriker som är "för" katolicism kommer att uttala sig så!

<http://sv.wikipedia.org/wiki/Episkopal> - Episkopal

Svenska Akademiens Ordbok förklarar

<http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/63/128.html#EPISKOPAL-KYRKA> - EPISKOPALISM, r. teorl. I. riktning som anser att kyrkans författning bör grunda sig på biskopsstyrelse; äv.: förhållande(t) att en kyrkas författning **grundar sig på biskopsstyrelse**.

(Precis som Svenska Kyrkan <http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=763472> -

Svenska kyrkan är och har alltid varit en episkopal kyrka. ....en episkopal kyrka, dvs. en kyrka som är indelad i stift som leds av biskopar och där biskoparnas ansvar för kyrkans lära, liv och enhet uppfattas som centralt.)

<http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendom> - **Gammalkatolska kyrkor** är ett samlingsnamn för **katolska kyrkor som står utanför kyrkogemenskapen med den Romersk-katolska kyrkan** varav några tillhör Utrechtunionen men flertalet står utanför unionen. ....Namnet gammalkatolska kyrkan syns inte kunna beläggas före 1870 och striden kring dogmen om påvens ofelbarhet. **De gammalkatolska kyrkorna är episkopala, d.v.s. leds av biskopar som gör anspråk på att ha del i den apostoliska successionen.**

Jag hade en granne i USA som var medlem i en episkopal kyrka. Jag följde med henne dit en gång och de har MYCKET katolska inslag och riter i sina gudstjänster... mycket mer än vad Svenska Kyrkan har!

Tillbaka till Pelle Hörnmarks anledning av att vilja åka med på detta studiebesök:

*"Dels att bygga relationer mellan oss som ledare i Pingst och i Katolska kyrkan. Dels att få större kunskaper om Katolska kyrkan. Det är inga specifika frågor jag söker svar på utan det handlar mer om att få en känsla och en uppfattning om vilka de är och vad de står för."*

**FÖR ATT PELLE HÖRNMARK (OCH DU SOM LÄSER!) SKA FÅ STÖRRE KUNSKAP OCH EN UPPFATTNING OM VILKA ROMERSK KATOLSKA KYRKAN (RKK) ÄR OCH STÅR FÖR, SÅ BIFOGAR JAG SKANNADE KOPIOR (3 SIDOR) PÅ BREV FRÅN BISKOP ANDERS ARBORELIUS!**

Dessa brev fick jag 2008 av en mycket vaken syster i Herren.

Hennes kommentar till "studiebesöket" när jag skickade dagen artikeln tidigare i år till henne var:

*"6 Pingstvännen, 6 Katoliker...är det då 6 delegater som möter? = 666"* Ja, det var något att tänka på!

**Brevets titel lyder: "DEKRET OM FULLSTÄNDIG AVLAT UNDER PAULUSÅRET" och skrevs den 25 juni 2008.**

Där står bl.a:

*"...har påven Benedikt XVI utlyst ett jubelår ägnat åt aposteln Paulus, med början den 28 juni 2008 (vigilian för Petrus och Paulus högtid) och avslutning den 29 juni 2009."*

*I samband med detta Paulusår har påven Benedikt XVI erbjudit katoliker möjlighet att få fullständig avlat, dvs. efterskänkande av de timliga straffen för synder som redan är förlåtna. >>Avlat innebär att det timliga straff som man ådragit sig genom synd som redan har utplånats blir efterskänt inför Gud... Avlaten är partiell eller fullständig, dvs. den kan ge partiell eller fullkomlig befrielse från det timliga straff som hänger ihop med sunden<< (Katolska kyrkans katekes, 1471).*

**Ja, läs noga igenom bifogade PDF "Sid1, Sid2 och Sid3 Avlat från Anders Arborelius"**

**Detta brev avslöjar mycket om RKK!**

Sidan 3 har titeln:

*VILLKOREN FÖR FULLSTÄNDIG AVLAT*

*För att få fullkomlig avlat måste **fem villkor** vara uppfyllda:*

Detta är vad Wikipedia skriver om "avlat": <http://sv.wikipedia.org/wiki/Avlat>

**DETTA MINA VÄNNER HÄNDE I VÅRT LAND; SVERIGE!**

**OCH SÅ VITT JAG VET SÅ VAR DET INGA ARTIKLAR OM DETTA I KRISTNA TIDNINGAR!!**

**GUDS ORD SÄGER ATT ALL MIN SYND BLIVIT UTPLÅNAD I OCH MED JESU KRISTI FULLBORDADE VERK PÅ GOLGATA KORS – JAG ÄR FÖRLÅTEN, RENAD OCH FRI! JAG BEHÖVER INGEN AVLAT – HALLELUJA!**

**Det var detta som Reformationen handlade om!**

<http://sv.wikipedia.org/wiki/Reformationen> - Reformationen började med att augustinereremitmunknen och professorn Martin Luther i oktober 1517 anslog sina **95 teser mot avlatshandeln** på slottskyrkodörren i Wittenberg. Man sålde avlatsbrev, som gav köparen rätt att välja biktader och av honom efter ånger och bikt få absolution och full avlat. Vidare kom Luther att hävda att människan blir rättfärdig enbart genom tro och inte genom gärningar.[3] Dessutom menade han att enbart Bibeln var bindande för kyrkan och avvisade därmed läror och bruk som han inte kunde finna stöd för i Bibeln. **Han betonade även det allmänna prästadömet, avvisade transsubstantiationsläran och mässofferläran, förkastade klosterlivet, reducerade antalet sakrament till tre (senare två) och kallade påven för antikrist.**

Om inte detta brev om utlovad avlat är tillräckligt för att övertyga varje läsare om att det är **två olika evangelier** det handlar om, så vill jag länka till denna artikel som fanns i Aftonbladet 2004... (visst är det intressant att man kan läsa

så gamla artiklar på Aftonbladet utan att behöva "logga in", vilket man måste göra nu för tiden på Dagen...där "försvinner" artiklarna och de kräver att man är prenumerant och inloggad för att kunna läsa...tala om "kontroll"!)

<http://www.aftonbladet.se/nyheter/article214446.ab> - **Här säger Eva ja - till Jesus**

(eller se **bifogad PDF** med samma titel – ifall det skulle försvinna!)

**Hon ligger på golvet i kyrkan i sin vita, långa klänning.**

**Biskop Anders Arborelius välsignar henne i en lång rad helgons namn.**

**- Det var mäktigt. Hela kyrkan strömmade genom mig, sa Eva Johansson efter att hon **vigts till Kristi brud i Katolska domkyrkan** i Stockholm i går.**

Det var under en och en halv timma lång och högtidlig ceremoni som **Eva Johansson, 31, blev Sveriges första, vigda, Kristi brud på över 500 år.**

---

Eva Johansson fick en ring, en vit slöja och en krona av guld **som tecken på att hon nu är gift med Jesus, allt välsignat av biskopen** före överlämnandet.

Eva Johansson hade inte kunnat bli Kristi brud om hon inte varit oskuld. Hon har nu, **genom vigningen**, så kallas det, inte vigsel, **avgivit ett löfte om att leva också resten av sitt liv i celibat.**

**- Kropp och själ vill leva i kyskhet, sa biskop Anders Arborelius.**

Eva Johansson var mycket lycklig, lite fnittrig, vid mottagningen efteråt. Hon sa:

- Jag förstår nog inte än hur stort det här är.

*"Men Anden säger uttryckligen att i de sista tiderna skall somliga avfalla från tron och hålla sig till villoandar och onda andars läror\*, genom dem som med hyckleri talar lögn, vilka är brännmärkta i sina egna samveten och **som förbjuder äktenskap** och vill att man skall avstå från mat, som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och har lärt känna sanningen. Ty allt det Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt, som tas emot med tacksägelse, för det blir helgat genom Guds ord och bön. När du lägger fram detta för bröderna, så blir du en god Jesu Kristi tjänare, som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du alltid har följt. Men de oandliga och käringaktiga fablerna skall du visa ifrån dig. Öva dig själv i stället i gudsfruktan. Ty kroppslig övning är till liten nytta, men gudsfruktan är nyttig till allt och har löfte med sig både för detta livet och det kommande. Det är ett trovärdigt ord och på allt sätt värt att tas emot. Ty för detta, både arbetar vi och blir smädade, eftersom vi har satt vårt hopp till den levande Guden, som är alla människors Frälsare, i synnerhet deras som tror. Sådant skall du inskräpa och undervisa." \*KXII: djävulsläror. 1 Timoteus 4:1–11 (Reformationsbibeln 2003)*

Ja, för varje Bibelläsare så är det uppenbart att Gud inte sagt att vi ska avstå från äktenskap... Det står visserligen att det finns de som kallas att leva i celibat...men det står INGET om att vi ska "viga oss till Kristi brud"... Detta är inte Bibliskt"!

RKK menar inte heller det vi tror när vi hör detta...vi tänker ju att vi då ska leva för Jesus Kristus, men RKK menar att de ska viga sina liv och leva för "Kyrkan"!

[http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristi\\_brud](http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristi_brud) - Kristi brud

Ett av skälen för de katolska prästernas celibat är att de sägs följa Kristus exempel genom **att vara vigda med kyrkan.** Något liknande gäller nunnor som avger klosterlöften - det finns en film som heter 'Brides of Christ'.

KJ: <http://www.cduniverse.com/productinfo.asp?pid=6871798> - Brides Of Christ DVD

<http://www.tidenstecken.se/kkjungfru.htm> - Det är bara att titta i **Katolska Kyrkans Katekes** så får man svart på vitt vad det handlar om. **Punkt 923 säger:** "Jungfrurna uttrycker sin heliga avsikt att närmare följa Kristus och vigs åt Gud av stiftets biskop enligt den godkända liturgiska riten. **De vigs på mystiskt sätt vid Kristus, Guds Son, och helgas åt**



**kyrkans tjänst.** Med denna högtidliga rit (Consecratio virginum, "jungfruvigning") görs jungfrun till en åt Gud vigd person, hon blir ett övernaturligt tecken på kyrkans kärlek till Kristus och en eskatologisk bild av denna himmelska brud och det kommande livet."

---

Nu har det varit mediestorm över att en kvinna i Knutby har kallat sig för Kristi brud, men **nu vill jag se vad som händer när Arborelius gör samma sak? Var säger nu Sten-Gunnar Hedin med övriga företrädare för kristna kyrkor?**

**BRA FRÅGA!**

Det som Bibeln menar med "Kristi brud" är Guds församling, d.v.s. ALLA pånyttfödda individer som ständigt bekänner sin synd, som är fyllda och kontrolleras av Guds Helige Ande och utför förberedda/goda gärningar – utifrån att vi **är** frälsta – **INTE** för att bli eller för att bevara frälsningen!

*"Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och inte av er själva, Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty vi är hans verk, **skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett för att vi skall vandra i dem.**" Efesierbrevet 2:8–10*

Precis som Rut (Ruts bok) gjorde innan hon träffade Boas - bruden tvättar sig, smörjer sig med olja och klär sig i bröllopskläder av goda gärningar. Bruden har gjort sig redo, precis som följande Bibelvers bekräftar:

*"Låt oss glädjas och fröjdas och ge honom äran, för Lammets bröllop har kommit och **hans hustru har gjort sig redo. Och åt henne blev givet att kläda sig i fint linne\*, rent och skinande, för det fina linnet är de heligas rättfärdighet. Och han sade till mig: Skriv: Saliga är de som är kallade till Lammets bröllopsmåltid. Och han sade till mig: Dessa ord är sanna Guds ord.**" \*KXII: silke. Uppenbarelseboken 19:7-9 (Reformationsbibeln)*

Kristi brud är **trogen Kristus** (inte kyrkan!) till slutet!

Vidare om RKK – dit "studiebesöket" bar...

SOM MÅNGA VET SÅ HAR KATOLSKA KYRKAN MARIADYRKAN...

En mycket bra video har gjorts som bevisar detta. I filmen "Messages from Heaven" ("Budskap från Himlen") tar de upp om de "Maria uppenbarelser" som skett i olika länder och de "budskap" som denna Maria förmedlat, vilket bidragit till att Mariadyrkan har spridits och växt med åren...

**Här kan man se videon – "Messages from Heaven" - <http://Creationists.org/MessagesFromHeaven/english.html>**

Tyvär är denna på engelska, men den ger i alla fall en bra förståelse/kunskap om att IDAG pågår en Mariadyrkan utan dess like! Det är helt gratis att ladda ner och se på filmen som är 1 timme och 18 minuter!

**<http://www.creationists.org/MessagesFromHeaven/english.html>** -

*Tiotal miljoner människor besöker uppenbarelse platser i hopp om att stöta på Jungfru Maria. De som följer uppenbarelserna tror att Maria har kommit tillbaka för att vända oss tillbaka till Gud, medan andra hävdar att dessa är antingen påhitt eller Satans verk. Förutser Bibeln uppenbarelser, tecken och under de sista dagarna (klicka här för att se en on-line video om ände tidens profetior)? Avslöjar Guds ord ursprunget till dessa fenomen?*

*Vi vill tacka producenten Jim Tetlow från Eternal Productions för att han gett oss tillåtelse att visa både den engelska och spanska versionen av detta program på vår webbplats. För dem som vill ge bort gratis kopior av den här videon; stora rabatter vid massköp av 50 eller mer kan erhållas direkt av Herr Tetlow. E-posta honom för detaljer, eller med synpunkter och frågor om videon. Innan du skickar in frågor/kommentarer till honom, **vänligen ta dig tid att titta på videon i sin helhet. Det är lätt att dra felaktiga slutsatser om videons avsikter och slutsatser om du bara tittar på delar av det.***

Budskap från tre typer av uppenbarelser refereras i denna video.

1. De som erhållit fullt Godkännande av Katolska Kyrkan (dvs. Fatima, Lourdes, Guadalupe, Akita, etc.)
2. Biskop godkända. Dessa uppenbarelser där den lokala biskopen (Ordinarie) har undersökt uppenbarelserna och dess budskap och gett sitt sigill/godkännande stämpel (Imprimatur/Sanktion). Detta innebär att katoliker kan (men är inte obligatoriska) att besöka uppenbarelse platsen och lyssna och lyda meddelanden.
3. Medjugorje. Detta är inte officiellt godkänt av kyrkan, men det stöds av dussintals kardinaler, biskopar och påven själv.

DET ÄR SKRÄMMANDE ATT INSE HUR STORA SKAROR KAN STRÖMMA TILL DEN ENA OBIBLISKA HÄNDELSEN EFTER DEN ANDRA...

Stig Andreasson skriver mycket bra...

<http://www.midnattsropet.se/2011/04/femtekolonnare-inom-svensk-kristenhet.html> - **Femtekolonnare inom svensk kristenhet Av Stig Andreasson**

Vad som också framkom i filmen "Messages from Heaven" var att man uppmuntrades att ta ännu mer del i Eukaristin.

Det är ju också intressant! Då vet vi ju verkligen att det inte är några budskap från Himmelen!

Guds Ord säger inget om Eukaristin! Ordet Eukaristin finns ej att hitta i Bibeln - det är ett annat evangelium!

Jag är så glad att Elvor och Janne gjort boken "Another Jesus" (En Annan Jesus) lättillgänglig att köpa via deras hemsida: <http://www.truereformation.net/2011/04/25/u/>



Det var när vi lyssnade till undervisning av [Roger Oakland](#) som vi förstod vad Gud ville säga med de profetiska varningarna vi fått ta emot genom åren. En bok har titeln **ANOTHER JESUS – The Eucharistic Christ and the New Evangelization**. ([beställning kan göras från denna sida](#))

På svenska betyder titeln: **En annan Jesus - Den Eukaristiske Jesus och den nya Evangelisationen**. Boken beskriver Katolska Kyrkans nya charmoffensiv och att få **den Eukaristiske Jesus** mer känd. En annan Kristus på grekiska, det blir just **Anti-Krist**.

Jag läste denna bok i februari/mars och kunde knappt lägga den åt sidan...ja, den är också tyvärr på engelska...

**Roger Oaklands**- Another Jesus kan även lyssnas till i 7 delar på YouTube: [>>](#) & [>>](#) & [>>](#) & [>>](#) & [>>](#) & [>>](#) & [>>](#) & [>>](#)  
(hämtat från <http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS%2012-11-10.html> )

**Kapitel 6 – Den Nya Evangelisationen** – finns tillgänglig på nätet: <http://www.lighthouse-trails.com/ajchapter6.pdf>

Men för dig som inte kan engelska...har jag översatt lite utdrag från boken...

Vad som inte kom med i ovanstående video på YouTube, men som nämns om i boken, och som verkligen fångade min uppmärksamhet var bl.a. det som skrevs om **Mel Gibsons populära film "The Passion of Christ"** (Kristi Lidande)... I boken får man lära att **hela filmen handlar i stort sett endast om Eukaristin!** Ja, den Katolska nattvarden alltså... Tänk att alla evangelikaler gick på detta och skulle ha "evangelisation" då denna film visades 2004 – de gick alla RKKS vägar utan att veta om det!

Se [bifogad PDF](#) "Utdrag ur En annan Jesus"... Det blev långt, men jag kände att det var viktigt att översätta detta.

Jag tror att det finns många som skulle vilja läsa boken, men som kanske inte kan engelska så bra...  
(Denna översättning är bidragande faktor till att det också tagit lång tid med detta brev... )

Ja, jag skulle uppmuntra dig att verkligen läsa "En annan Jesus" – bara utdraget avslöjar mer än man kan tänka sig...

**Det var bedrövande** att lyssna till den intervju som Ulf Ekman hade med "karismatiska katoliker" i februari!

Filmen finns på Livets Ords hemsida och kan ses i sin helhet:

<http://livetsordplay.se/play.aspx?idClip=3385> - **Karismatiska katoliker och hemlösa**

Medverkande: Ulf Ekman

Kategori: Kväll med Ulf Ekman

Publicerat: 2/10/2011

***Kväll med Ulf Ekman gästas av Pancho Chin A Loi och Bengt Malmgren från Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige.***

**Vad är den katolska karismatiska väckelsen?** Jag tror det finns de som kanske inte ens visste att den fanns till. Men det gör den.

Det kan "verka" så bra det som sägs under intervjun – speciellt för den som inte är så insatt vad RKK verkligen står för och speciellt när Ekman bara håller med dem och "bejakar" det de säger... När det även sägs fort så kanske man "missar" själva poängen... så jag har skrivit ned hela intervjun så man kan läsa i lugn och ro... (Massor av kommentarer skulle kunnat läggas till, men p.g.a. tidsbrist så får det vara.)

Se **bifogad PDF** med titeln Ulf Ekman intervjuar "karismatiska katoliker".

Här kommer ett utdrag ur intervjun:

*Bengt: Det gör den definitivt. Det är ju en...det är Den Helige Ande kan man säga. Jag tycker att man mer och mer börjar tala om **den pingstkarismatiska förnyelsen, att det är en och samma förnyelse egentligen, som började då i början på 1900-talet i Los Angeles och sen spred sig...***

*Ulf: På Azusa Street alltså.*

*Bengt: Ja, precis.*

*Ulf: Om man tar lite mer det som är **specifikt för just den katolska kyrkan, det är väl mer den karismatiska väckelsen från 60-talet?***

*Bengt: Ja, den började ju i USA då, 67 i studentkretsar...kan man säga.*

*Ulf: Vad var det som hände då?*

*Bengt: Ja, det var i universitetsmiljö i Pittsburgh, USA. Det var några studenter. Dom hade väl varit med i förnyelse tidigare. Liturgisk förnyelse, Bibelförnyelse och så. Så skulle de ha en reträtt och **så slog den Helige Ande ner helt enkelt.***

*Ulf: Och vad hände då?*

*Bengt: Ja, först var det några stycken, som var i ett kapell, berättar dom - **de hade tillbedjan inför det heliga sakramentet** och helt plötsligt var det bara som en, ja studenterna berättade, var det **som en varm ström som bara strömma igenom hela kroppen och blev fullständigt tagna och plötsligt fann de sig själv liggande på golvet och bara i tillbedjan inför Herren.***

**VÄNNER – DET HELIGA SAKRAMENTET ÄR EUKARISTIN – DEN KATOLSKE JESUS SOM ÄR KROPPSLIGT NÄRVARANDE I BRÖDET I HOSTIAN!!!**

**Det är INTE samme Jesus Kristus som Bibeln och därför kan det inte heller resultera i samma väckelse som Bibeln talar om! ALDRIG att Guds Helige Ande skulle komma med sin närvaro i ett sammanhang där man tillber en brödbit och**

menar att det är "Jesus"! Deras manifestationer, som berättas om ovan, verkar mer likt Todd Bentley-manifestationer som vi vet har påverkats hinduismens Kundalini krafter...

(Nyhetsbrev som handlar om Todd Bentley: [http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin\\_11-2-10.html](http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_11-2-10.html) ,  
[http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin\\_20-4-10.html](http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_20-4-10.html) , [http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin\\_18-2-11.html](http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_18-2-11.html) )

<http://sv.wikipedia.org/wiki/Sakrament> -

Med begreppet **sakrament** betecknas kristendomens mest centrala **heliga handlingar**.

---

I Romersk-katolska kyrkan är **sakramenten** till antalet sju: dopet, konfirmationen, boten (eller bikten), äktenskapet, de sjukas smörjelse (även kallad sista smörjelsen), prästvigningen samt **eukaristin** (intimt förbunden med mässan).

OM er församling har fört in oblat vid nattvarden istället för bröd eller kex...VAR PÅ ER VAKT!

Detta är ett mycket "smart och slugt" sätt att göra alla medlemmarna "vana" med oblat, så det går smidigare att introducera Eukaristin när man slutligen skall ta "Ekumenisk nattvard"... Den nattvarden får vi INTE ta del i om vi inte vill bli förledda och vilseförda! Detta är en annan Jesus och ett annat evangelium – den som har öron må höra!

Ja, jag önskar att de hade tagit Ohlins uppmaning på allvar "Snälla, Åk inte till Rom"!

Elvor har skrivit en bra artikel där man bl.a. kan läsa om **Sexton kännetecken på 'skökan'** - läsvärt!  
<http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/Fundering%20PDF/Ohlins27-5-11Varldskyrkan.pdf>

*"Ge akt på er själva, så att vi inte förlorar det vi har arbetat för, utan att vi får full lön. **Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära har både Fadern och Sonen. Kommer någon till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot honom i era hus, och hälsa honom inte heller. Ty den som hälsar honom gör sig delaktig i hans onda gärningar.**"*  
2 Johannes 1:8-11 (Reformationsbibeln)

Det är Guds Ord som säger detta – inte Karin Jansson! Det är inget som vi bara kan ignorera!

**DENNA DAGEN-ARTIKEL AVSLÖJAR ATT EN ÄKTA KATOLIK ANSER ATT PÅVEN ÄR HELIG!**

<http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=261535> - Påven talade direkt med astronauter (Publicerad: 2011-05-22)  
Påven inledde med ett "Kära astronauter" och en av de ombordvarande, Mark Kelly, svarade "Välkommen ombord, **ers helighet**".

Den 24/4 under Profetiskt: "JUST NU" hos elvorochjanne.se kunde man läsa och se följande

"**Maria uppenbarelse**" från Afrika... <http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT-APRIL.html>

**OBS! Falska under och Tecken: "Katolska maria" visar sig i solen i Afrika >>**

(Skrolla ner lite och se videon där det står:

**"This Is Some Real Stuff: Virgin Mary Shows Herself In Center Of Gleaming Sun In Africa!?!")**

Det tar ett tag tills man ser "gestalten"...men man ser den om man håller blicken mitt i solen...

Jag har inte något mot katoliker, individer, det är religionen med deras läror som jag har ett problem med...som ni kan se i ovan länkar. Om jag verkligen älskar mina medsyskon – katoliker inräknade – så kan jag inte vilseleda dem att

tro att det är väl med deras själar om de inte omvänt sig till Bibelns Jesus Kristus! Men jag älskar dem i Jesu Kristi kärlek och det ger mig en nöd för dem!

Kommentarer man hört från syskon i Herren om detta "studiebesök" har varit: **"Ja, vad skulle dom där och göra?"** JA, DET UNDRAR JAG OCKSÅ!

Det är ju så "uppenbart" för vissa av oss att det är HELT FEL att söka enhet med RKK – och det blir väldigt frustrerande när den ene ledaren efter den andre faller för detta enhetssträvande!

Vad hjälper det om man hade en gemytlig studieresa om likväl dessa katoliker, som man umgåtts med, inte fått höra Kristi Evangelium till frälsning? En katolik måste ju också få erbjudandet om att följa rätt evangelium om Jesus!

**"Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen (med Ekumeniken – för en Världsreligion) , men förlorar sin själ?"** Matt 16:26)

**Ja, som sagt, det slutar inte med att de åkte på "studiebesök"...det är ju vad som nu EFTERÅT förs in i svensk kristenhet som vi behöver vara på vår vakt med!**

Tack vare alla "förhinder" i maj p.g.a. affärsresor och annat som gjort att jag inte kunnat få iväg detta brev tidigare, så får jag nu med artikeln från Dagen efter deras hemkomst! Se [bifogad PDF](#) eller länken nedan:

<http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=261918> - **Pingstledarna nöjda med historisk Romresa**

*- Jag har fått en hel del mejl från personer som är kritiska. Jag kan förstå att de undrar vad som händer. En del säger: "Är det inte en annan Ande?" Men när jag är tillsammans med Fredrik, biskop Anders och andra från Katolska kyrkan ser jag inte något annat än att **de tror på samma Jesus** som vi i pingströrelsen, menar Pelle Hörnmark.*

*Ett annat område där man inte är överens gäller hur de två olika traditionerna betonar och tolkar den långa tidsperioden mellan å ena sidan Apostlagärningarna i Nya testamentet - då den första församlingen bildades - och å andra sidan år 1906 - **det är pingstväckelsen föddes på Azusa Street** i Los Angeles.*

*- Den perioden i kyrkohistorien betraktar många pingstvännar som en parentes **medan vi i Katolska kyrkan har mycket av vår identitet där**, konstaterar Fredrik Emanuelson och ser det samtalet som ett bevis på att ingen av parterna duckar för de svåra och komplicerade frågorna.*

**(KJ: Detta i sig är skrämmande att läsa! Här påstås det att RKK har mycket av deras identitet i väckelsen på Azusa Street... Jag går inte in på detta nu – det är redan på tok för långt brev, men visst ger det tankar... Fast det bekräftar ju vad de karismatiska katolikerna sa i intervjun med Ulf Ekman ovan!**

**Ulf Ekman har ju också sagt att det var en påve som bad ner väckelsen...**

[http://bibelfokus.se/kyrkodagar\\_2007](http://bibelfokus.se/kyrkodagar_2007) - *Ulf Ekman med på new age-flaggad ekumenisk seglats*

*"Den fantastiska vändpunkt, med en omvändelse till enhetens färdriktning, som nu signaleras av Peter Halldorf och Ulf Ekman med helt oväntade nya konstellationer, bekräftar för mig, att **den Helige Ande som enligt Ulf Ekman påven Leo XIII bad ner över 1900-talet vid dess ingång nu verkligen fått tag i sin kristenhet.**" Ekman prisar alltså påven för pingstväckelsen som startade i början av 1900-talet.)*

### **Audiens hos påven**

*Under besöket i Vatikanen fick den svenska delegationen audiens hos påven, tillsammans med upp emot 50 000 andra på Petersplatsen. Som en av få utvalda - katolske biskopen Anders Arborelius var en annan - fick Pelle Hörnmark hälsa på Benedikt XVI.- Oavsett vad man tycker om påven så har han ett enormt inflytande över miljoner människor över hela världen. Allt han säger och gör granskas i minsta detalj, säger pingstföreståndaren och beskriver sitt möte med Katolska kyrkans överhuvud: - Han tittade på mig med en plirig morfarsblick, hans ögon var vänliga och varma. **Och jag hälsade på honom som på en broder i pingstkyrkan i Jönköping.** I sitt tal hälsade Benedikt XVI särskilt till Sverige, en gest som enligt Fredrik Emanuelson är ett tecken på att det som sker i Sverige intresserar påven*



och spelar en roll för den världsvida Katolska kyrkan.

**Här kan vi alltså tyda att Pelle Hörnmark anser att påven är som en broder i pingstkyrkan – att de är kristna/frälsta bägge två – TROTS ATT DE TROR PÅ TVÅ OLIKA EVANGELIER – Tala om ignorans!**

Guds Ord säger:

*”De som håller sig till fåfängliga avgudar överger den nåd de fått”. Jona 2:9*

*”Alla är de oförnuftiga och dåraktiga, från förgängliga trögudar hämtar de vägledning”. Jeremia 10:8  
(Folkbibeln)*

Jag har också varit i Vatikanen och haft audiens hos påven! Det var i slutet på 80-talet som jag åkte med på klassresa till Rom som latinläraren ordnade. Vi satt nära gången och såg påven på nära håll – tyckte det var lite ”häftigt” på den tiden, men jag visste ju inte bättre... När jag blev härligt frälst och omvänd 1995 och så småningom växte i mognad och fick undervisning (i USA 1996-2004) om RKKs alla villolärer, så ”avsade jag mig detta” - bad om förlåtelse och rening i Lammets Blod för att ha tagit del i denna audiens!

Ja, jag var som sagt en tonåring och visste inte bättre – men i detta brev handlar det om ”andliga ledare”, för ett stort samfund, som **BORDE veta bättre!!!** De är med och förleder godtrogna kristna in i ett avfall som Bibeln varnat för! Gud hjälp oss som vill förbli i Kristus Jesus! JA, DET ÄR VERKLIGEN INTE ATT TA LÄTT PÅ!  
**DE BORDE OMVÄNDA SIG OCH AVSÄGA SIG DETTA OMEDELbart!**

**Min uppmaning blir till er som läst detta;**

**Ta inte del av denna ”Rom resa” och ta inte del i vad de förmedlar nu efter hemkomsten!**

**Man kan ju undra om de har tagit del i Eukaristin** – den katolska nattvarden – under deras studiebesök...

Ja, det är verkligen en berättigad och en mycket allvarlig fråga!

För OM de har det – så har de tagit del i ett annat evangelium och en annan Jesus och då bör man verkligen vara på sin vakt, för då har de också öppnat sig för en annan ande... d.v.s. inte Den Helige Ande.

Och man kan undra hur församlingsmedlemmarna i pingströrelsen kan godta sådana här ledare...som nu så påtagligt har närmat sig Rom...och som nu också offentligt samarbetar med Livets Ord!

Se länkarna nedan eller **bifogad PDF** med titeln ”Historiskt väckelsemöte med Pingst och Livets ord”.

<http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=253012> - **Livets ord och Pingst i Uppsala samarbetar för första gången**  
*Ett hundratal predikanter och profiler från både Livets ord och Pingstkyrkan möttes i Livets ords lokaler för mingel och lyssnande till den norske pingstlegendaren Emanuel Minos. Kvällen var historisk på två sätt, menar **Dan Salomonsson**, föreståndare för Pingstkyrkan i Uppsala.*

**Intressant med tanke på att Dan Salomonsson var en de sex som åkte på ”studiebesök i Vatikanen”!**

<http://www.varldenidag.se/nyhet/kristna-varlden/2011/03/20/Historiskt-veckelsemote-med-Pingst-och-Livets-ord/> -  
**Historiskt väckelsemöte med Pingst och Livets ord**

**JA, MAN KAN OCKSÅ UNDRÄ VAD DET BLIR FÖR ”FRUKT” EFTER ”STUDIEBESÖKET I VATIKANEN”?**

Vad kommer att förmedlas och införas i sommar/höst?

Du som har ”öron att höra”: VAR PÅ DIN VAKT!

Var inte som de flesta ledare som hörde det profetiska budskapet som David Wilkerson förmedlade till Sveriges evangeliska kristna om ”Apati” och bara åkte hem och fortsatte i sina banor/vanor...

Utan var den som vågar blir "upprörd" över apatin och avfallet som blir mer och mer och gör något åt saken!

**Dra dig ur ut det som är osunt och våga tala ut och säg ifrån när det är obiblskt och osunt!**

Våren 2004 besökte David Wilkerson Filadelfiakyrkan i Stockholm. Hans predikan var skarp och blev mycket uppmärksam, i Sverige men också i andra delar av Skandinavien. Den citeras ofta i olika sammanhang, inte minst nu i samband med hans död, som en beskrivning av läget i svensk kristenhet.

**Här följer en sammanfattning.** [http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=258930&sms\\_ss=email&at\\_xt=4dc25ce0efb528a4%2c0](http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=258930&sms_ss=email&at_xt=4dc25ce0efb528a4%2c0)

**Lyssna till hela budskapet:** <http://www.vaknasverige.se/?p=702> = svensk tolkning!

Mer kommentarer och hänvisningar kunde ha gjorts, men detta är långt nog! Jag kommer säkert på flera saker jag hade velat ta med...men får lita på att Guds Helige Ande kan använda det som redan står! Jag har Guds Frid och förvissan om att Han är den Ende som kan övertyga varje läsare! Allt jag kan göra är att vara tillgänglig och förmedla det som Han lagt på mitt hjärta... nu får Han göra resten!

**Mitt motiv med att skriva detta är för att jag har stor nöd för Sveriges kristenhet.**

Jag skriver detta med fruktan och bävan inför Gud, men också inför människor för jag vet att det kommer att bli många reaktioner... Men jag väljer att frukta Gud först och högst av allt och skriver för jag känner att det är oerhört viktigt att så många som kan och vill får ta del av denna information och själva kan välja vilken väg de ska vandra! Räddas vad som räddas kan!

Jag tillhör inte längre Pingst, men jag tillhör Kristi Kropp – Guds Församling och det är den som far illa, vilket gör mig berättigad att skriva! Vi ska alla stå till svars för vad vi gör och vad vi är delaktiga i, men också vad vi tillåter...

**JAG KAN I ALLA FALL INTE BARA TIGA OCH LÅTSAS ATT ALLT STÅR BRATILL – NÄR DET INTE GÖR DET!**

**Det finns hopp för den som vänder om till Herren! (Malaki 3:7)**

Jag avslutar med vad som står i Judas bok 17-25:

*Men ni, mina älskade, kom ihåg de ord, som förut har blivit sagda av vår Herres Jesu Kristi apostlar, hur de sade er: **I de yttersta dagarna skall det komma bespottare, som vandrar efter sina egna ogudaktiga begär.** Dessa är de som vållar splittring, själiska, som inte har Anden.*

*Men ni, mina älskade, uppbygg er på er allraheligaste tro och be i den Helige Ande, och bli kvar i Guds kärlek medan ni väntar på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet till evigt liv.*

*Och gör denna åtskillnad, att ni förbarmar er över somliga, **andra skall ni med fruktan rädda och rycka dem ur elden, och till och med hata den av köttet befläckade livklädnaden.***

*Men honom, som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet ostraffliga i jublande fröjd, den ende vise Guden, vår Frälsare, vare ära och majestät, valde och makt nu och i all evighet. Amen.*

För Sanningen,

*Karin Jansson*

***Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8***

(Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att länkarna i detta e-mail fungerade då detta e-mail skickades ut)

Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta brev – det är just den artikeln jag länkat till som jag vill framhäva.