

Mammon eller JESUS

Var fäster vi människor idag vår blick, på mammon eller Jesus? Lever vi som på Noas och Lots dagar? Kastar vi den nya dagens första blick på vår pensionsförsäkringsfond eller hämtar vi kraften från Guds ord?



Hur skall vår jord se ut den dag då Jesus uppenbarar sig på skyarna? Jesus ger själv svar på den frågan i Lukasevangeliet.

Luk 17:26 Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. 27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. 28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29 men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. 30 På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig.

Vi vill nog gärna tolka dessa verser som att vi skall leva som citatet beskriver. Med tydlighet framgår det dock att om vi anslår vår tid åt världslig avgudadyrkan så kommer Herrens dom att göra slut på oss alla på samma sätt som skedde under Noas och Lots dagar.

I 1 Moseboks 18:e kapitel kan vi se att det i Sodom under den aktuella tiden inte ens fanns tio rättfärdiga personer kvar ty då hade Herren lovat Abraham att skona staden. Så skedde dock inte utan eld och svavel regnade ner från himlen och förstörde både städerna Sodom och Gomorra med dess omgivning.

I Matteusevangeliets sjätte kapitel slår Jesus fast att vi inte kan ha två gudar.

Matt 6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Mammon återfinns i den grekiska grundtexten som ordet mammōnas som ursprungligen härstammar från den arameiska dialekten av Chaldee språket. Mammōnas kan närmast översättas i betydelsen överflöd, rikedom eller girighet. I texten ovan kan Jesus säkert även syfta på övrig avgudadyrkan.

Sannolikt har vi sällan eller aldrig varit så i sinnet fästa till mammonkonceptet som vi är i dag. Vi får kanske gå tillbaks till Noas och Lots tid för att finna ett motstycke till otro och fixering vid andra gudar liknande det vi nu ser.

Vi skall inte för ett ögonblick intala oss att vi på något sätt genom diverse "smarta" ekonomiska drag kan gardera oss mot kommande svårigheter och ändetidens vedermöda. Ingen satsning på ens någon av dessa moderna sodomprojekt kan rädda oss eller ens hjälpa oss. Utdelningen kommer endast att utmytna i en härdsmälta som strålar felsatsning och förgängelse.

Förstadier till denna utveckling har vi redan sett eller kunnat ana. Under finans-krisen flöt övergivna lyxbåtar med kölen upp och ner utanför Floridas kuster då

"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon"

Matteus 6:24

"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon"

Matteus 6:24

"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon"

Matteus 6:24

"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon"

Matteus 6:24

"ägarna" var konkursmässiga. Hur det skall gå för guld och ädelstenar kan vi läsa om i Skriften

Klag 4: 1 Hur har inte guldet mist sin glans, det ädlaste guld förvandlats! Heliga ädelstenar ligger utkastade i varje gathörn.

Att i framtiden förlita sig på den [insättningsgaranti](#) som nu gäller i EU-länderna är rena hasardspelet. Bevis på hur labil denna garanti är visade sig nyligen under cypernkrisen även om man just då tvingades backa i sina ambitioner.



Ränte/aktiefonder och pensionsförsäkringar befinner sig i samma situation. Under en valutakollaps är de inte mer värda än pappret de är skrivna på, eller i själva verket inte ens pappret utan de då värdelösa digitala pengar som dumpats in i systemet. (Alla pengar i vår civilisation består till 3 procent av kontanter resterande 97 procent är enbart virtuella siffror på dataskärmarna.)

Har du inte förmått att amortera av hela skulden på ditt hus kommer det inte att dröja länge förrän bankmannen ringer på dörren och ber om att få nyckeln. Tydliga exempel på detta har vi sett bland annat från Spanien och USA under de senaste åren. Listan på alla dessa obeständiga mammonsatsningar kan göras lång.

I liknelsen med de tio jungfrurna där Jesus talar om faran av att inte ha tillräckligt med olja i sina lampor så kan det också handla om egenskaperna på den olja som finns i lamporna. Är det olja som snabbt brinner ut och inte förslår tiden ut, olja vars kvalitet vid förbränningen sotar och skymmer sikten. Olja som är inhandlad på den världsliga marknaden och som vid en analys avslöjar avgudereri, girighet, materialism och en förlitan på mammons kraft. (2Tim 3:1-5)



David Wilkerson talar också om detta allvarliga ämne i sina profetior. I det [Urgent message](#) (brådskande meddelande) som han frambar i mars 2009 berörde han just dagens situation och varnade för att en kommande dom över vår civilisation är i annalkande. Wilkerson säger att detta inte kommer att framstå som någon recession eller depression utan detta handlar om Guds vrede. En situation liknande den som skedde i Sodom och Gomorra.

"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon"

Matteus 6:24

"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon"

Matteus 6:24

"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon"

Matteus 6:24

"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon"

Matteus 6:24

Brådskande Meddelande

Wilkerson: *En skakning kommer, som kommer att beröra hela jorden. Den kommer att bli så kraftig att varenda en av oss kommer att skakas om. Och det kommer även att skaka om den mest Gudfruktige av oss.*



"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon"

Matteus 6:24

Jer 18:11 Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. 12 Men de kommer att svara: Det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta.

Allt kommer att skaka som kan skakas, säger Wilkerson, även de mest gudfruktiga av oss kommer att skakas och han ställer frågan; när Herren förstör det sekulära fundamentet vad kan vi då göra?

Wilkerson pekar på att detta är Guds rättfärdiga verk och en dom över alla orättfärdiga. Om vi blott litar på vår Herre och fäster blicken på Hans Tron så kommer han att vaka över varje steg vi tar och föra sitt folk genom översvämningar, bränder, olyckor och prövningar av alla de slag.

Sven Reichmann reder också på ett utmärkt sätt ut dessa viktiga begrepp i sin själavårdsserie. Det handlar inte om vad vi skall förlita oss på och tro på utan på vem.

"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon"

Matteus 6:24

Reichmann: *Så länge vi är kvar i frågan vad skall jag göra, annat än att omvända mej, bort från frågan vad skall jag göra till vem är Gud, det är det enda jag kan göra, att ställa rätt fråga. I det ligger en stor portion ödmjukhet att vilja sluta säga vad skall jag göra, det är en kapi-tulation att istället säga vem.*



"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon"

Matteus 6:24

Reichmann: *I det längsta vill vi säga, jag vet **VAD** jag tror på och då är jag oberoende, jag har ingen över mej, jag har min egen lilla tro och den har jag byggt upp själv och den tänker jag använda som jag vill, jag vet vad jag tror på. Men när jag säger som Paulus, jag vet **VEM** jag tror på, då har jag en HERRE över mej.*

Att ställa sig frågan vad, är alltså en falsk frågeställning som binder oss kvar i mörkret, sodomförelserna och mammonbegäret. Vi måste ständigt ha svaret klart för oss, endast JESUS kan rädda oss! Paulus talar om detta vid flera tillfällen, bland annat i hans andra brev till Timoteus.

*2 Tim 1:12 Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet **vem jag tror på**, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig.'*

Många i dagens samhälle, även troendekristna, har helt gått vilse i något slags mänskligt egotänk med frågeställningen vad skall jag satsa på, hur skall jag på bästa sätt försäkra mig mot kommande svårigheter? Som vi tidigare konstaterat

"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon"

Matteus 6:24

är detta fel frågeställning som tar sig uttryck i en fixering runt hur man på bästa sätt skall planera inför kommande svårigheter och en turbulent framtid. I dagsläget kan vi se hur detta yttrar sig i en kraftig ökning av efterfrågan på diamanter och smycken, detta i takt med att man lämnar det just nu svaga guldlet. Här överger man Klagovisorernas 4:e kapitelns första vers och första mening och hoppar till subjektet i mening nummer två, detta i en fåfång tro att här finns räddning.

Klag 4:1 Hur har inte guldlet mist sin glans, det ädlaste guld förvandlats! Heliga ädelstenar ligger utkastade i varje gathörn.

Vi kan sammanfattningsvis se att Bibeln endast talar om en rätt frågeställning, hos **VEM** finner vi räddningen, och hela skriften ger ett och samma entydiga svar, hos **JESUS**.

Matt 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Mvh Rune

"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon"

Matteus 6:24

"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon"

Matteus 6:24