

# Fed:s räntehöjning en symbolisk åtgärd



Sedan Finanskrisens inledning 2007-08 och fram till december 2015 har den [amerikanska styrräntan](#) i stort sett varit noll då spannet under perioden rört sig mellan 0,00 och 0,25 procent. Den 16 december genomförde den amerikanska centralbanken Fed sin första räntehöjning på nära 10 år då man beslutade om en höjning på 0,25 procentenheter upp till ett spann på mellan 0,25 till 0,50 procent. Höjningen skedde efter att initierade ekonomer under hela 2015 spekulerat om en kommande räntehöjning någon gång under innevarande år. Diagrammet visar den amerikanska ränteutvecklingen mellan 2005 och 2015.



Under 20 år, från mitten av 1990-talet fram till idag, har det skett en extrem ökning av den globala skuldsättningen, speciellt framträdande är detta från och med finanskrisens inledning. Världens centralbanker har, med hjälp av de digitala sedelpressarna, producerat nytt kapital av en aldrig tidigare skådad kvantitet. Som grädde på moset har man erbjudit detta kapital till en räntenivå som i det närmaste varit noll.



I takt med att fritt kapital överöst marknaderna har också världens skulder ökat lavinartat. År 1994 var den globala skulden \$40 biljoner vilken 2014 nått upp till ofattbara \$225 biljoner, en ökning med \$185 biljoner eller drygt 460 procent. Samtidigt har världens BNP under samma period ökat från \$28 biljoner till \$78 biljoner eller med 178 procent. Med andra ord, för varje BNP--producerad US-dollar har världen lånat nära 4 US-dollar. Under dessa 20 år har också världens centralbanker ökat sina balansräkningar från \$2 biljoner till dagens \$21 biljoner.



Stora låntagare tillsammans med USA (330procent av BNP) har varit Kina (280 procent av BNP) som under de senaste 20 åren ökat sin totala skuldsättning från uppskattade \$0,5 biljoner 1994 till dagens \$30 biljoner. Bland annat har krediterna gått till en expanderande fastighetsmarknad där man byggt in en enorm bubbla som riskerar att spricka.

Med detta som bakgrund är det förståeligt att man nu med räntestegringar försöker bromsa utvecklingen. Risker är dock att åtgärderna kommer flera år försent och att en vikande konjunktur riskerar att sätta stopp för åtgärderna.



I Fed:s program för 2016 finns planer för ytterligare räntehöjningar upp till 1,25 procent, detta fördelat på fyra steg med vardera 0,25 procentenheters höjning. De senaste signalerna från Fed tyder dock på en viss tveksamhet. Osäkerheten visar sig också i att man höjer med minsta möjliga steg.

Den nu aktuella räntehöjningen kom efter en höst som visat på en rad försämrade finansiella indikationer i den amerikanska ekonomin. Samma dag som höjningen offentliggjordes kom dystra siffror på industriproduktionen för november månad som föll 0,6 procent jämfört med oktober och produktionen har nu fallit tre månader på rad. Svagt är också resultatet jämfört med 2014 års novembersiffror där nedgången är 1,2 procent.(se diagram)



Ytterligare en rad negativa USA-data har presenterats under hösten. I oktober föll den amerikanska importen av varor med 6,6 procent jämfört med oktober 2014 samtidigt som exporten av varor föll med 10,4 procent under samma period.

Försäljningen för de amerikanska butikskedjorna **sjönk markant** under inledningen av december. Även den så kallade "black friday" försäljningen **sjönk med över \$1 miljard** eller 10 procent.

Vad som benämns **labor force participation rate**, det vill säga antalet personer i arbetsför ålder som har sysselsättning eller söker arbete, är på den lägsta nivån sedan 1977 och är för män den lägsta någonsin.

Som en bekräftelse på de nämnda negativa siffrorna, både i den inhemska och globala i handeln, är nedgången i de amerikanska vägtransporterna. Det största tappet gäller transporter för klass 8 lastbilar över 15 ton där nedgången jämfört med november 2014 är minus 59 procent och kan närmast beskrivas som en kollaps. Klassen är den som hanterar majoriteten av transporterna.



Med risk för överdriven sifferexercis släpper vi statistiken här men vad vi sett är enbart en del av en mängd negativa höstsiffror för den amerikanska ekonomin.



Under finanskrisens inledning 2007 var det först, vad som benämns **high yield bonds** (junk bonds), en typ av högavkastande riskobligationer, som hamnade i svårigheter. Detta smittade av sig på vissa banker vilket sedan fick till följd att smittan fördes vidare och skapade till slut vad vi känner som 2008-års finanskris.



Under innevarande höst har liknande problem dykt upp då några av dessa **high yield bonds snabbt har råkat i svårigheter** vilket är ytterligare ett tecken på att det inte står rätt till varken i den amerikanska ekonomin eller globalt.

Under rådande omständigheter höjer nu alltså amerikanska centralbanken räntan och frågan blir då har man inte studerat aktuella data? Jo självklart, men anledningen till höjningen är att trycket blev för högt. Man har målat in sig i ett hörn och risken var stor att marknaden skulle tolka en utebliven höjning som att ekonomin är för svag för en sådan åtgärd. Den nu minimala höjningen är symbolisk och avsikten är att marknadsens tolkning skall resultera i att allt är under kontroll och att ingen recession finns vid horisonten.



Med all sannolikhet kommer denna strategi inte att lyckas. Den amerikanska ekonomin har, i motsats till Fed:s officiella tolkning, kontinuerligt försämrats. Problemen med en hög och accelererande skuldsättning i kombination med allvarliga ekonomiska strukturproblem leder högst sannolikt in i en ny recession med allt vad det kommer att medföra.

Amerikanen kan snabbt försättas i den situation som vi känner som David Wilkersons profetior om ett kommande Amerika med bränder, plundringar och kravaller. I sin bok *Stöt i basunen* från 1987 skriver Wilkerson: *Snart mycket snart kommer vi att bli indragna i en ekonomisk mardrömskris. Amerika kommer att ställas i en tid av masshysteri när banker slår igen och finansinstitut går omkull.* Senare förtydligar också Wilkerson konsekvenserna i sitt *Urgent Message* från 2009 där han talar om hur bränder, kravaller och plundringar kommer att drabba USA.



Mer eller mindre i det tysta förbereder sig nu den styrande eliten för vad som komma skall. Under den gångna sommaren såg vi hur militärövningen **Jade Helm 15** gick av stapeln. Nu förfinar man sina övningar och under 2016 kommer det att hållas en fortsättning av *Jade Helm 15* men nu under namnet *UWEX 16*. Enligt uppgifter skall *UWEX 16* innehålla "okonventionella krigsföringsövningar" (engelsk förkortning UWEX) i samband med Martial Law (undantagstillstånd).



David Wilkerson skrev i en kommentar till sitt *Urgent Message*: *Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er* (från 2.Mos 14:13) och *HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.* (2 Mos 14:1)

Allt gott, Rune

