

På tröskeln till de 7 sista åren

Hela vår värld suckar nu under trycket av de allt mer tilltagande och påtagliga födslovändorna. Avfallet ökar, Mellanösternkonflikten tillspetsas, ekonomin är en vindpust från totalt sammanbrott, missväxt hotar viktiga odlingsområden, nya pandemier ser ut att lura runt hörnet och Herrens tecknen i skyn intensifieras, därtill mullrar det under flera potentiella vulkaner. Ja listan kan göras lång på alla de tecken i tiden som nu pekar på Jesus snara återkomst.

När Jesus talar om tidens slut och dess faror så understryker han först och främst vikten av att vi inte skall lockas in i falska läror och bli bedragna.

Matt 24:3 När Jesus sedan satt på Oljebberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" 4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse".

Idag har stora delar av kristenheten gått i just den fällan. Man fäktar frenetiskt för att åstadkomma något man aldrig någonsin har förmåga att uppnå med egen kraft. Detta tar sig uttryck i en mängd olika anknytningar och då bland annat till New Age-sammanhang.

Samtidigt ser vi hur ledare inom världens olika "kristna" grupperingar väljer en väg som leder till ett utslätat evangelium präglad av interreligiös tro. Romersk Katolska Kyrkan verkar allt mer inta en ledande roll i denna strävan, nu med en ny påve i spetsen.



I rekordfart har man lyckats förpassa Jesus till en position där han framställs som en annan Jesus än den allenarådande "JAG ÄR".

Joh 14:6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig".

Apg 4:12 Hos ingen annan (Jesus) finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.

Mellanösternkonflikten ser nu ut att allt mer hamna i fokus. Påtryckningarna på Israel eskalerar allt mer från Kvartettens (USA, EU, Ryssland och FN) sida liksom från palestinskt håll men också krafter inom den israeliska ledningen börjar nu allt mer att tala om en tvåstatslösning.

Daniels 9:e kapitel och 27:e vers är en välkänd strof och de flesta är säkert överens om att det är antikrists framfart som här beskrivs. Om vi utgår från denna tes så kommer antikrist att ingå något slag av förbund eller politisk pakt med många länder, vilket också kommer att känneteckna startskottet för Daniels 70:e vecka eller de sju år som föregår Jesu andra tillkommelse.

Daniel 9:27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."



600 år senare hänvisar också Jesus till just detta sammanhang.

Matt 24:15 När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det -*



Några verser längre ner talar Jesus om vad som blir kännetecknande för denna tid, en nöd så stor som världen tidigare aldrig upplevt och aldrig mer kommer att uppleva.

Matt24:21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skall komma den tiden att förkortas.

Idag befinner vi oss i uvertyren till denna nöd. Ordkrig och stridslarm trappas nu upp allt mer mellan ett flertal stater både i och utanför Mellanöstern. Hela den "arabiska våren" har inneburit ett process där folk har rest sig mot folk. Syrien är idag ett skolexempel på just detta. Vi kan redan nu ana en fortsättning på denna utveckling i ett flertal av Mellanösterns länder efter det att den nuvarande Syriska regimen slutligen fallit. Samma sak gäller beträffande den mellanstatliga situationen, de ordkrig och stridslarm som nu sker kan snabbt förbytas i regelrätta krigssituationer. De senaste åren har vi också sett begynnande tecken på en tilltagande livsmedelsbrist beroende på extrema väderförhållanden.



Matt 24:6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämde. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.

I Uppenbarelseboken ser Johannes i sin syn fyra ryttare ridande på var sin häst. Den första ryttaren på den vita hästen beskriver hur antikristlig makt sprids över jorden. Detta kan bland annat handla om den avfallna och interreligiösa kyrkan som i detta skede kan vinna stora segrar. Under första halvan av de sju åren kommer antikrist att samarbeta med den avfallna kyrkan, "skökan Babylon".



Upp 6:1 Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" 2 Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

Den andra ryttaren på den röda hästen talar om hur freden tas bort från jorden. Vi ser idag hur trycket mot den israeliska staten hårdnar och hur starka krafter uttalar en allt mer fiendlig inställning mot Israel och det judiska folket. Idag kan en Mellanösternkonflikt snabbt urarta till ett krigstillstånd som riskerar att beröra stora delar av världen.



Upp 6:3 Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" 4 Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.



Den tredje ryttaren sitter på en svart häst och bär en våg i handen och beskrivningen av vad denna syn symboliserar är idag den situation som vi lättast kan se prologgen till. Här talas det om en hyperinflation med stora svårigheter att förtjäna sitt dagliga bröd. En världsekonomisk katastrof som resulterar i att det krävs en hel dagslön för att inhandla ett mått vete.



Den världsekonomiska situationen är idag på randen till totalt sammanbrott. Det krävs endast en liten gnista för att tända den brand som kan resultera i det som beskrivs i Uppenbarelseboken 6:5-6.

Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."



Den svarta hästen talar också om hungersnöd, något som både krig och ekonomisk kollaps kan resultera i. Inledningen till scenariot med missväxt har vi också kunnat se under de senaste åren med svår torka på de ryska kornbodarna och nu senast stora svårigheter på grund av torka i de för USA och världen så viktiga områden för spannmålsodling i amerikanska

Att oljan och vinet inte får skadas kan eventuellt tyda på att vissa grupper fortsatt kan leva i överflöd då olja och vin i Bibeln ofta representerar rikedom och överflöd.



Den fjärde och sista hästen omtalas som en gulblek häst (eller enligt grundtextens cloros - grön). Här finns ett flertal olika tankar om betydelsen. Resultatet av dess framfart resulterar dock i att den ges makt att döda med svärd, svält, pest och genom jordens vilda djur, (enligt grundtexten ett litet skadligt djur), det vill säga bakterier och virus. Den fjärde hästen beskriver också vad den andra och tredje hästen också talar om. Vi läser också att den har döden med sig och ges makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med krig, svält och sjukdomar.

Upp 6:7 När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: "Kom!" 8 Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.



I dagarna har vi fått oroande forskarrapporter om att den fågelinfluensa som förekommit runt Shanghai-distriktet i Kina nu visar tecken på att sprida sig och eventuellt genomgå en mutation och därigenom kunna överföras från människa till människa. Det har ju bland forskare länge ansetts att vi inom kort kan stå inför hotet om en allvarlig okontrollerad pandemi.



Om vi lämnar Johannes syn om ändetidens fyra hästar så kan vi även i Joels bok läsa om skeendet innan Herrens dag kommer, det vill säga vedermödans svårigheter.



Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.



Här talas om hur rökelare skall synas på himmelen och det krävs inget större tankearbete för att förstå att det här bland annat handlar om frekventa vulkanutbrott.

Vi ser också att solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Vi står nu på randen till dessa tilldragelser. [Högtidstetraderna 2014-15](#) talar sitt tydliga språk och därtill kommer en profetisk solförmörkelse på Herrens Nyår Nisan 1 5775 (20 mars 2015) då solen kommer att vändas i mörker.



Något som ytterligare kan förstärka dessa himmelska tecken är de [kometfenomen](#) som inträffar 2013-14.

Inom en snar framtid kommer ett totalt sammanbrott av vad vi idag menar med vår civilisation, förödande skeenden både politiskt, ekonomiskt och religiöst. Ur denna häxkittel kommer laglöshetens människa fördärvets son, den slutgiltige antikrist med stort A att stiga upp ur ett återuppståndet Romarrike, sprunget ur dagens EU. Med förbluffande skicklighet kommer han att hitta "lösningar" på tidigare olösliga problem, vilket får världen att häpnas och förledas.

Antikrists ankomst kommer att vara ett verk av satan och ske med sådan kraft och med lögnens alla medel att de som inte har sin tro djupt förankrad i Bibelns rötter kommer att drabbas av den kraftiga villfarelse som Gud sänder över de som tror på lögnen.



2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

I en tidigare vers kan vi segervisst se att Herren Jesus slutligen avgår med segern tillsammans med dem som inte fallit för satans lögn och tagit emot vildjurets märke och tillbett dess bild utan hållit fast vid det sanna evangeliet.

2 Tess 2:8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.



Mvh Rune