

# Valutasystem i gungning



Under 2008 såg världen hur finanskrisen skakade de finansiella strukturerna i sina grundvalar. Sju år senare har världsekonomin ännu inte återhämtat sig från denna turbulens och en än värre skakning lurar nu runt hörnet.



I öster har Kina under de gångna sju åren framför allt visat klorna på det ekonomiska området vilket utmynnat i en expansiv tillväxt. Nu kan en avmattning skönjas och en ekonomisk strukturomvandling är på väg att inledas. Inte minst har landet en växande fastighetsbubbla och ett omfattande system för *shadow banking* att brottas med. (en video som förklarar *shadow banking* finns [här](#)). En mycket viktig varningssignal om att allt inte står rätt till är också Kinas enorma lagerutvidgning av fysiskt guld.

Till detta kommer att den ryska björnen inte enbart börjat att visa ramarna på det politiska planet utan en omstrukturering sker även i ekonomiskt avseende. I samband med att man nu spelar högt i sina försök att splittra EU och dess ambitioner att expandera i östlig riktning blir konsekvenserna att man allt mer fjärrar sig från västliga samarbetslösningar och istället eftersträvar att knyta handelsavtal med österns kungar.



Det vi nu ser är en maktförskjutning österut både på det politiska och ekonomiska planet. Detta understryks även av att [BRICS-länderna](#) nu är i slutskedet av sina förberedelser i bildandet av en ny utvecklingsbank som skall se dagens ljus vid gruppens toppmöte i juli.

Under tiden kan USA allt mer liknas vid en "lam duck" som just inser sina stundande tillkortakommanden. Man fortsätter dock på den inslagna vägen att i en anmärkningsvärd fart trycka dollar samtidigt som existensen för [petrodollarn](#) snart är till ända och en ny reservvaluta sannolikt kommer att introduceras. Ett flertal oberoende källor talar också om en kommande *valutareset* och att det därefter införs en ny reservvaluta. Frågan blir då, vem styr denna utveckling?



\*\*\*\*\*

I takt med att relationerna mellan Ryssland och å andra sidan USA och Europeiska unionen förvärras siktar Moskva och Peking på att utveckla närmare bilaterala band länderna emellan. Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev sade nyligen att samarbetet med Peking är högsta prioritet för Moskva.

Krimkontrollerade Gazprom sade i april att man kommer att minska sitt beroende av den amerikanska dollarn. Företagets oljesektion menade att man kan röra sig bort från dollarbaserade kontrakt som svar på västerländska sanktioner och markerade att planering pågår i rysk industri för att förutse eventuella ytterligare åtgärder.



Våren 2013 besökte Kinas president Xi Jinping Moskva och det slöts avtal bland annat rörande energifrågor. När Putin nu i dagarna återgäldar besöket med ett Kinabesök har avtal bland annat tecknats mellan Rysslands största banker och Bank of China om att affärsavtal länderna emellan skall ske i deras respektive valutor. Åtgärden får ses som ett led i att ytterligare marginalisera US-dollarn. Även ett jättelikt 30-årigt [gasavtal](#) har undertecknats i dagarna.

Nyligen röstade den ryska duman igenom ett förslag om att efterskänka 90 procent av den Nordkoreanska skulden till Ryssland på 10 miljarder US-dollar.



Den återstående miljarden skall återbetalas under en 20-årsperiod men samtidigt återinvesteras i Nordkorea. Manövern är ett led i att Ryssland planerar att få tillstånd att bygga en gasledning till Sydkorea via Nord. Rörledningen är tänkt att även åtföljas av en järnväg. Strategin är att omstrukturera sin energimarknad bort från Europa och i riktning mot Asien.



Utöver nämnda åtgärder för Ryssland också förhandlingar med Iran om köp av billig olja i utbyte mot att Iran bland annat skall förses med industrimetaller och livsmedel.

Frågan är hur mycket intentioner och framförallt muskler väst har att möta dessa åtgärder med ytterligare sanktioner. Sanktioner som kräver större samordning mellan länder och som också riskerar att skada både US-dollar och ekonomierna i flera europeiska länder.



I kölvattnet av Kinas enorma tillväxt har en rad problem tonat upp sig vid horisonten. Under de senaste åren har det skett en kraftig expansion av kredit- och penningmängd. Som vi kan se i diagrammen nedan så har enbart under de senaste sex åren de kinesiska banktillgångarna ökat med häpnadsväckande 15 biljoner US-dollar. Med andra ord, Kina har sedan 2008 utökat sin balansräkning med 50 procent mer än motsvarande övriga "Big 4" centralbankerna tillsammans (USA, ECB, Japan och England) eller 250 procent av BNP.



Mycket av ökningen har skett genom kanaler som inte alltid mäts av traditionell statistik. En del av Kinas kreditexpansion gömmer sig i så kallad *shadow banking*. De senaste månaderna har också de första konkurserna dykt upp som har sin grund i denna kreditgivning.



Under 2013 skedde vid några tillfällen kraftiga stegringar av interbankräntorna på grund av kreditbrister då [PBOC](#) gjorde försök att minska kreditgivningen.

Ytterligare en finansiell risk är den enorma [fastighetsbubbla](#) som Kina byggt upp under det senaste decenniet. Som exempel kan nämnas att Kinas bostadsproduktion per 1000 invånare nådde 35 under 2011. Siffran för de flesta utvecklade ekonomier är under 12. Även om bostadsmarknaden är het har inget land högre siffra än 14. Det föreligger nu hög risk för en kraftig priskorrektion på den kinesiska bostadsmarknaden på grund av överetablering.



Landet står samtidigt med ovan nämnda problem också i en övergångsfas från exportledd till en inhemsk driven ekonomi.

\*\*\*\*\*

Vad vi så här långt har studerat är vad som kan kallas den officiella hållningen. Till denna inställning skall dock inskjutas ett viktigt *men!*

På bloggen [ALT-MARKET.COM](#) skrev [Brendon Smith](#) den 6 maj en mycket intressant artikel med titeln *False East/West Paradigm Hides The Rise Of Global Currency*. Smith inleder inlägget med följande stycke.



*Trots vad många tror, är väldigt få saker i vår värld exakt vad de ser ut att vara. Det som utmålas som rättfärdigt är ofta ont. Det som utmålas som vänligt är ofta ondskefullt. Det som utmålas enkelt är ofta komplext. Det som utmålas som komplext visar sig ofta vara oroväckande tvådimensionellt. Om en person är inställd på att endast studera den direkta ytan av ett föremål kommer han **aldrig** att förstå dess innehåll.*

Smith menar att det i grund och botten inte finns någon fundamental politisk konflikt mellan öst och väst. Båda sidor dominerar av globala banker och är helt i händerna på globalistfinansiärer genom organisationer som [IMF](#) och [Bank of International Settlement](#). Till exempel tecknade den ryska regeringen 2013 ett treårigt kontrakt med [Goldman Sachs](#) i syfte att få råd och hjälp i finansiella frågor.



I en tidigare artikel menade Smith att Ryssland idag är lika mycket ett verktyg för den globala eliten som de var efter den bolsjevikiska revolutionen och att Vladimir Putin är lika mycket en socialistisk marionett som Barack Obama.

Det just nu primära elitistiska syftet är att genomföra en valutareset och införa en global valuta och Smith säger att Kina enligt hans mening alltid har varit nyckeln till det elitistiska skiftet mot en verklig global valutamekanism.



Efter att ha smält dessa påståenden kan vi dra oss till minnes att Smith i stort säger samma saker som Lindsey Williams under flera år förkunnat. Williams har menat att de industrialiserade länderna är i händerna på en elit som till stora delar kontrollerar de globala storbankerna och från sin Elitkälla har han vidarebefordrat uttalanden som *Watch China* och *China is the big one*. Vidare har Williams under 2013 också talat om en nära förestående [Global Currency Reset](#), en ny reservvaluta och på sikt en enda global valuta. Kinas, i detta sammanhang, troliga centrala position återkommer vi till längre fram i artikeln.

Idag är det inte enbart Smith och Williams som lyfter fram tankar om en global reset som ett kommande event. Under [World Economic Forum](#) i Davos tidigare i år gav IMF-chefen Christine Lagarde en intervju för [Bloomberg's](#) Francine Lacqua där hon i något kryptiska ordalag talade om betydelsen av en reset på ett flertal områden men då i första hand inom den globala ekonomin.



I intervjun pekade Lagarde även på hur speciellt de skandinaviska länderna med en högre beskattning klarat sig bättre än andra länder under åren med finanskris. Dessa tankar går tillbaka till vad IMF tidigare lyft som en tänkbar möjlighet, en engångsskatt på privata förmögenheter. I sin oktoberrapport [Taxing Times](#) från 2013 heter det bland annat:

*Den kraftiga försämringen av de offentliga finanserna i många länder har återupplivat intresset för en "kapitalskatt"— en engångsskatt på privata förmögenheter – som en undantagsåtgärd för att återställa en hållbar skuldnivå.*

Även ett koncept med en engångsskatt på privata förmögenheter ingår givetvis som en del av vad Lagarde talar om som en *reset*.



Holländaren [Willem Middelkoop](#) som bland annat förutsåg 2008 års finanskris, menar att både IMF och USA är införstådda med att den amerikanska dollarn för eller senare måste bytas ut och ersättas med ett annat ankare för att stödja det globala monetära systemet. Man vill dock göra dessa revideringar genom ett välplanerat scenario och Middelkoop anser att en sådan *reset* kommer att ske utan tydliga förvarningar. Dollarn skulle kunna ersättas med så kallade [SDR:s](#) vilka kan tjänstgöra som en paraply bestående av US-dollar, euros, brittiska pund och kinesiska yuan. Aktionerna kan dock enligt Middelkoop ännu vara flera år framåt i tiden.

Även tidigare chefsekonomen för Världsbanken, [Justin Yifu Lin](#) uttalade sig för en tid sedan om US-dollar som orsak till den världsekonomiska situationen på följande sätt.

*Dominansen av "the greenback" (US-dollar) är grundorsaken till globala finansiella och ekonomiska kriser. Lösningen mot detta är att ersätta de nationella valutorna med en global valuta.*

Följaktligen sker bakom kulisserna nu en planering för en genomgripande revidering av den globala valutamarknaden. Tidsperspektivet är svårbedömt men inriktningen, inte minst från IMF:s sida, verkar vara att organisera en radikal omdaning på valutaområdet, att utforma en reservvaluta och i förlängningen även skapandet av en global världsvaluta.

\*\*\*\*\*

Sedan 1400-talet och fram till idag har världen sett fem reservvalutor komma och gå. Vår tids US-dollar är den sjätte i ordningen. (se illustration nedan) Med detta förstår vi att ingen reservvaluta är för evigt. Det som nu sker globalt är att US-dollar är under utfasning och kommer inom kort att ersättas av något nytt. SDR:s med eller utan en US-dollar är en möjlighet men en uppenbar utmanare till SDR:en är den kinesiska valutan [renminbi](#) och enheten [yuan](#).





Vad i utvecklingen är det då som får oss att rikta blickarna mot just Kina och den kinesiska yuanen. Som så ofta under de senaste åren är det åter guldet som hamnar i fokus. Kina har sedan några år tillbaka importerat enorma kvantiteter av guld. Hur stor införseln egentligen har varit är det ingen som med säkerhet vet. De officiella importsiffrorna ger dock en viss vägledning och visar närmast på en exponentiell ökning. (se diagram nedan)



Siffrorna ovan redovisar den införsel som skett via Hong Kong och detta har hitintills också varit den huvudsakliga vägen för guldleveranser in i landet. Nu öppnar Kina också för direkt landimport av guld [via Beijing](#) vilket även underlättar för den kinesiska regeringen att mörka importsiffrorna.



Kina är idag också världens största guldproducent. Den exakta årsproduktionen är okänd och hela den egna produktionen stannar innanför landets gränser. Guldhandlare i Schweiz uppger att rysslandsproducerade 1-kilostackor kan då och då ses i omlopp men aldrig några kinesiska.

Alasdair Mcleod, idag forskningschef för [Gold Money](#) och med en bakgrund som aktiehandlare, bankchef och ekonom, gjorde nyligen en grundlig och seriös beräkning av det kinesiska innehavet och menade då att Kinas guldager ökade med hela 4 800 ton enbart under 2013 och att landet sedan 2008 ökat sitt innehav med ofattbara 13 000 ton. Även om denna beräkning skulle visa sig vara i överkant så är det uppenbart att Kina under de senaste åren utökat sin guldreserv i en kolossal omfattning.



Denna enorma expansion av guldreserven sker naturligtvis inte utan en genomarbetad strategi. Det kan finnas flera anledningar till detta agerande.



En orsak är att Kina och flera övriga asiatiska länder, inte minst Indien, har en långvarig tradition av att guld är ett säkert och tillförlitligt betalmedel. Kina kan också tänkas göra bedömningen att via kontroll över en stor mängd guld ger detta landet inflytande i den ekonomiska relationen med väst. Genom att man breddar sina reserver blir landet också mindre beroende av amerikanska statsobligationer.

Väst däremot har till största delen övergett guldets och i dagsläget förlitar man sig på fiatvalutor. I en intervju från april i år sade [Paul Craig Roberts](#), tidigare biträdande finansminister i Ronald Reagans administration, att *Guldet och dollarn utkämpar en strid in till döden*. Roberts menar att för att försvara US-dollar så långt det någonsin är möjligt kämpar man med att styra guldpriset. Detta sker i huvudsak genom manipulation med så kallade *naked shorts*. Roberts anser att Fed försvarar ett antal storbanker på bekostnad av amerikanen på gatan. Kvantitativa lättnader och ett manipulerat guldpris är en förutsättning för detta. Fed kommer dock att förlora denna strid i takt med att man får slut på ammunition.



Vidare ifrågasätter Roberts kvantiteten av det guld som Fed idag administrerar. Dagens innehav går inte att kontrollera då ingen släpps in för en inspektion. Troligt är att Fed leasat ut stora kvantiteter som sedan sålts vidare. Tysklands guldreserv är på över 3 000 ton, av dessa förvaras drygt 1 500 ton av Fed. Roberts pekar på att när Tyskland för något år sedan begärde hem 300 ton från Fed fick man under 2013 endast en leverans av häpnadsväckande 5 ton. Resterande 295 ton säger man skall levereras fram till år 2020.



Paul Craig Roberts



Till sist uttrycker Roberts allvarliga farhågor för den amerikanska framtiden. Vi kommer till en punkt när väst inte längre kan leverera guld i önskade kvantiteter utan kommer istället att erbjuda kontanter. I det ögonblicket kommer guldpriset att skjuta i höjden som en raket samtidigt som US-dollar rasar. Runt 16 biljoner US-dollar i likvida medel finns idag utanför Amerikas gränser, när dollarn dumpas kan vi få se en extrem prisuppgång i främst USA som i värsta fall kan leda till hyperinflation.



\*\*\*\*\*

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ett flertal signaler pekar på att en radikal och djupgående förändring planeras inom de globala valutasystemen. Allt fler tecken tyder på att US-dollar marginaliseras nu eskalerar och att något nytt kommer i dess ställe.



I tider av kriser eller krig är det mycket viktigt att inte bara ha äganderätt utan även fysiska besittning av guld, något som österns länder verkar förstå men som västvärlden mer eller mindre ignorerar. Kinas extrema expansion av sin guldreserv kan tyda på att landet kan komma att inta en viktig roll i en kommande global valutarevidering, detta i motsats till väst som skapat en artificiell marknad bestående av enbart pappersinstrument. Kollapsen av detta pyramidspel kommer sannolikt att driva guldpriset till astronomiska nivåer.

Om IMF kommer att ha en central roll i den kommande utvecklingen vet vi inte men mycket talar för att så kommer att vara fallet. Kanske får vi se att till och med Brendon Smith's tes om ett falskt öst/väst paradigme visar sig var sann.





Till sist är det viktigt att poängtera att även om guldpriset under en kortare period skulle komma att nå astronomiska nivåer så är guld något vi inte skall förlita oss på under den yttersta tiden. Vi känner sedan tidigare till uttalanden från David Wilkerson om astronomiska nivåer för guld. I sin bok *Syner* skriver han följande.

*Guldpriset stiger, men de som investerar i den varan i hopp om att finna trygghet, får snart en obehaglig överraskning. Priset på guld stiger till astronomiska summor, men sjunker snart igen.*

Sannolikt är det en kommande guldhause följt av en kraftig nedgång som Wilkerson här beskriver.

Även Bibeln varnar för att ta sin tillflykt till guld. I Hesekiel kan vi läsa följande om HERRENS vredes dag.

*Hes7:19 De skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på HERRENS vredes dag. De skall inte kunna mätta sig med det eller fylla sin buk med det, ty det har för dem varit en orsak till synd.*

Mvh Rune

