

## Bull's-eye bloodmoon över Jerusalem. En uppföljare till tetradförmörkelserna?



I Lukas 21:a kapitel kan vi läsa om hur i den sista tiden tecken skall visa sig på himlavalvet.

**Luk 21:25** Och tecken ska ske i solen och i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. (Reformationsbibeln)

Under de senaste decennierna har vi vid ett flertal tillfällen kunnat konstatera att så också skett. Bland annat har **kometer** visat ett säreget beteende samt inte minst att solen och månen signalerat mycket viktiga skeenden.



Den första av tre **högtidstetrader** ägde rum i anslutning till den israeliska nationens födelse 1948. Andra högtidstetraden skedde i samband med Sexdagarskriget 1967 då Israel återtog gamla Jerusalem som är den östra delen av staden.

Den tredje och samtidigt den sista högtidstetraden inom de nästkommande 600 åren ägde rum 2014-15. Denna högtidstetrad signalerade den mycket viktiga händelse då Vatikanen med påve Franciskus i spetsen, dagarna före den sista förmörkelsen i högtidstetraden 2015 bildligt talat knäböjde inför globalisterna i FN-högkvarteret i New York. I Franciskus tal klaggjorde påven att Vatikanen fullt ut ställde sig bakom den satanistiska Agenda 2030 (se [här](#) och [här](#)).

Vatikanens foglighet gentemot globalisterna har sedan fortsatt i oförminskad styrka. Nyligen lovprisade påven bland andra IMF och Världsbanken för deras viktiga roll på vägen mot Agenda 2030. Detta samtidigt som Franciskus går vidare på den färdväg som lanserades i hans andra Encyklika, **Laudato si**, där intentionen är att prisa skapelsen framför skaparen.



\*\*\*\*\*

Ett nytt tecken med en sannolik profetiskt innebörd infinner sig på himlavalvet den 27 juli innevarande år. *Hörmån* har tidigare uppmärksammat att den nu aktuella totala månförmörkelsen över bland annat Jerusalem är ett ur profetiskt perspektiv intressant observandum.

Denna totala månförmörkelse är den andra av tre totalförmörkelser i vad som benämns som Krabbförmörkelserna då samtliga är sammanhörande med stjärnbilden Krabban. Den första av förmörkelserna ägde rum den 18 januari 2018 i samband med den mindre judiska högtiden **Tu B`Shevat**. Den 21 januari 2019, exakt ett judisk år senare, infaller den tredje och sista krabbförmörkelsen, det vill säga återigen på Tu B`Shevat 2019.



Jerusalemförmörkelsen den 27 juli (Av15) är ett viktigt observandum av flera anledningar. Den är en så kallad Bull's-eye förmörkelse vilket betyder att **månen passerar genom centrum av jordens skugga**. Samtidigt är den detta århundradets längsta totala månförmörkelse och totaliteten varar inte mindre än 1 timma och 43 minuter. Omständigheten att en Bull's-Eye Blood Moon äger rum över Jerusalem i kombination med extremt lång varaktighet är ytterst ovanligt.

Förmörkelsen infaller också sex dygn efter den judiska högtiden Av9 eller **Tisha B`av**. Två partiella solförmörkelser infaller också nära inpå 27-juli förmörkelsen. Den första 13 juli (Av1) och den andra 11 augusti (Av 30).



Det som gör den här 27-juli förmörkelsen extra intressant är dess placering på himlavalvet och som sagt då i Krabbans stjärnbild. Nedan ser vi en illustration över förmörkelsen sedd från månens horisont.

Namnet Krabban härstammar från latinskans cancer. Det hebreiska namnet för Cancer är Sarton som har samma betydelse som dess arabiska namn Al Sartan och syrianskans Sartano. Betydelsen är "som har" eller "håller ihop". Cancer kommer från det arabiska Khan i betydelsen "ett vårdshus" och Cer i betydelsen "omringar". Det egyptiska namnet Klaria, "rastplats" ger oss också en tydlig ursprunglig betydelse.

Jorden syns som det svarta klotet i mitten av illustrationen. Vår planet skymmer solen samtidigt som den skuggar månen och skapar därmed månförmörkelsen.

I stjärnbilden Krabban förekommer en ansenlig mängd stjärnor av skiftande ljusstyrka. Av profetiskt intresse finns det tre objekt som fångar vår uppmärksamhet.

Praesepe (grön illustrationen) i krabbkroppen snett vänster från jorden är ett klustret som har namn från den antika hebreiskan i betydelsen "en mängd", "ett stort antal", "avkomma".



Acubens (röd illustrationen) är Krabbans ljusstarkaste stjärna och befinner sig i den södra klon. Stjärnans namn härstammar från det arabiska Al Zubanah, senare romerska Acubene. Acubens har på hebreiska och arabiska betydelsen "den skyddande" eller "gömstället". Ett annat namn för samma stjärna är Ma Alaph vilket betyder "församlade tusenden". Al Himarein är ytterligare ett alternativt namn på Acubens och kommer från arabiskan med betydelsen "barnen" eller "lammen".

Tegmine eller Tegmen (gul illustrationen) är belägen i krabbkroppens alla nedersta del och namnet härstammar bland annat från hebreiskan med betydelsen "hålla fast", stjärnan kallas också Nepa från grekiskan och betyder då "greppa tag".



En potentiell vy över Jerusalem strax efter inledningen på sabbaten den 27 juli 2018. (Bilden är redigerad)



Knappast någon kan väl undgå att betydelserna av namnen i Krabbans kluster och stjärnor tydligt kan förknippas med ett uppryckande. Observera att detta inte skall tolkas som att denna händelse kommer att äga rum den 27 juli men att det kan vara ett tecken på att detta skeende kan vara nära i tid och en varning om att vi nu befinner oss i den sista tiden.

Flera andra signaler pekar också på 2018 som ett profetiskt mycket viktigt år. Inte minst gäller detta den judiska staten Israels 70-års jubileum som nation vilket firades under våren.

Sedan tidigare känner vi också den nu smått klassiska omslagsbilden från *The Economist* år 1988. Den talade då sitt tydliga språk om hur 2018 skulle bli ett omvälvningens år beträffande världsekonomin. Vi skulle förbereda oss på att detta år skulle innebära instiftandet av en ny världsvaluta. På omslaget kan vi också se den klassiska illuminati-symbolen fågel Fenix som låter alla världens fiatvalutor gå upp i rök samtidigt som en ny global valuta presenteras.



Oavsett hur mycket substans som döljs i omslaget av *The Economist* så är det tveklöst så att ett flertal ansedda ekonomer nu i det närmaste skriker sig hesa om hur instabil situationen nu är på finansmarknaderna.

Man varnar för riskerna av ett fullt utvecklat handels/valutakrig. Varningsklockor ringer även för situationen för den europeiska banksektorn inte minst beträffande de italienska bankerna men gäller förstås även följetongen med *Deutsche Banks* dåliga ekonomi.

Larmen behandlar även den överhängande risken för en inverterad avkastningskurva, det vill säga att korträntorna överstiger långräntorna. I nio fall av tio varslar detta om recession. Vid de senaste två tillfällena som vi sett en inverterad avkastningskurva har detta inneburit att aktiekurserna fallit runt 50 procent.

Årets sommar har inletts med en ovanligt lång och het period och vi riskerar att sensommaren och hösten får ett minst lika hett förlopp på de finansiella marknaderna.

/Rune

