

Hämtat den 20/6-12 från:

<http://www.dagen.se/nyheter/-religionen-har-forpassats-fran-det-offentliga-rummet/>



Nyheter

## "Religionen har förpassats från det offentliga rummet"

Ellel Ministries är i dag en internationell, ekumenisk själavårds- och helanderörelse men centra i tretton länder över världen. Även Sverige är representerat genom föreståndarparet på Kåfalla herrgård i Närke.

Om artikeln – Publicerat: 2010-03-24 Uppdaterat: 2009-03-04

Grundaren Peter Horrobin, i dag 66 år, skakades av att se en församlingsmedlem bli psykiskt sjuk. I samtal med vännen förstod han att vännen inte hade förtroende för Jesus trots sitt långa, trogna engagemang i kyrkan.

Den insikten och ett tilltal från Gud fick Horrobin att börja söka efter en själavårdsgård i norra England. Efter tio år av bön kunde en grupp vänner mirakulöst köpa Ellel Grange 1986. Herresätet utanför Lancaster fick sedan ge namn åt organisationen.

### Okunniga men villiga hjälpare

De var en grupp ganska okunniga men villiga hjälpare. Pastorer från olika delar av landet for till "experterna" på Ellel Grange med personer de inte kunnat hjälpa trots många försök. Horrobin och medhjälpare upptäckte till sin förvåning att kristna oftare än vad han trodde var bundna på olika sätt.

De lärde sig hjälpa dessa, men mötte till en början motstånd från traditionella kyrkor. En som stödde dem var Jim Graham, respekterad baptistpastor från Gold Hill baptistkyrka utanför London.

- Vi har en situation med materialism, hedonism och sekularisering i västvärlden. Religionen har i stort förpassats från det offentliga rummet. Mentalt domineras vi av rationalism, romantik och relativism som gjort sanningen subjektiv.

### Ett vakuum har skapats

Jim Graham menar att det andligt sett härskar pluralism och synkretism - kristen tro går bakåt. Det har skapat ett vakuum som fylls av antingen idoler, ockultism eller en annan världsreligion.

- Och här finns en grupp gudfruktiga män och kvinnor som älskar Jesus, är överlåtna till Ordet och öppna för Guds Ande. De ser en kyrka som är svag och andligt handikappad och försöker göra något åt det. De läker skadade och helar brustna hjärtan och lär andra göra detsamma, skulle jag inte stödja dem? Vad som behövs i dag är inget mindre än en kyrka som är frisk, fruktsam och relevant.