

Hämtat den 20/6-12 från:

<http://www.dagen.se/nyheter/sjalavardsutbildningen-i-pierrepoint-ska-trana-eleven-i-att-hora-se-och-gora/>

DAGEN

Nyheter

Själavårdsutbildningen i Pierrepoint ska träna eleven i att höra, se och göra

London. Ellel Ministries är i dag en av världens mest expansiva kristna själavårdsrörelser. Det hela började med inköpet av en gård i norra England 1986. I dag finns anläggningar över hela världen. Även i Sverige har Ellelkurser regelbundet hållits sedan 2004.

Om artikeln – Kerstin Doyle, Reporter – Publicerat: 2010-03-09

Ellel Grange ligger på landsbygden utanför Lancaster och drevs som hälsoanläggning när Peter Horrobin, i dag chef för Ellelrörelsens verksamhet, åkte dit och visade intresse att köpa. Han möttes av skratt. Det var inte alls aktuellt att sälja.

Men bara några månader senare ringde hans telefon: "Är du fortfarande intresserad?" Sedan köptes gården och Peter Horrobin och hans bönegrupp fick snabbt svåra själavårdsfall från hela England.

Flera år tidigare hade Horrobin sett en nära vän, trogen församlingsmedlem i metodistförsamlingen de båda tillhörde, bli allvarligt psykiskt sjuk. Under sina besök och ingående samtal med vännen förstod Horrobin att vännen aldrig riktigt greppat vem Jesus är. Det fanns ingen äkta relation, bara tomma ord och invanda beteendemönster.

Hjälpte en vän

Vännen blev en av de första han kunde hjälpa, och i dag, många lärdomar senare, har Peter Horrobin och hans medhjälpare världen över fått hjälpa många kristna.

En av dem är en kvinna som för tio år sedan var inlöst på psykiatrisk klinik med ett starkt självhat och flera självmordsförsök. Det tog år för teamet på Ellel Grange att i samtal och bön, och med uppbackning av kvinnans psykiatriker som själv kommit till vägs ände, hjälpa kvinnan. I dag är hon fullständigt frisk och kom nyligen ut med sin berättelse i boken "Sarah". Hennes historia handlar om övergrepp och förnedring, något hon själv totalt förträngt men som behövde fram i ljuset, förlåtas och renas. Hon fick livsavgörande hjälp och psykiatrikern som sett hennes förvandling skrev förordet till hennes bok.

Långt ifrån alla som söker sig till någon av Ellel Ministries gårdar har så svår problematik. Gårdarna ligger lantligt för att erbjuda en lugn, avskild miljö för behövande människor. Där hålls regelbundet retreatar på tre till fem dagar - med undervisning, förbön och tid för reflektion.

Finansiella mirakler

I Peter Horrobins berättelse om rörelsens historia återkommer han till påfallande till vad han beskriver som finansiella mirakler - vare sig det handlar om den första gården Ellel Grange, som sedan fick ge organisationen dess namn, eller någon av de andra tre gårdarna i Storbritannien. Gårdar i Kanada, Sydafrika, Florida, Ungern och Holland har köpts trots att pengar tycks ha saknats och med "sista sekunden"-finansieringar. Ekonomin har även fortsättningsvis varit ett ständigt trossprov för rörelsen.

Nytvättad och ren inombords

En av flera svenskar som varit på retreat på en av gårdarna - Pierrepont - är Carola Häggkvist. I en artikel i Dagen 2002 berättade hon att hon alltid brukar inleda sina turnéer med en retreat, och att hon nyss hade kommit hem från Pierrepont.

- För mig var det bra att komma iväg till England där ingen kände igen mig, sa hon och tillade att hon kände sig ren och nytvättad inombords när hon återvände till svensk mark.

Pierrepont ligger sydväst om London och firade nyligen femtonsårsjubileum som kristen själavårds- och kursgård. Likt Ellet Grange var den byggd som herresäte för bemedlade på 1800-talet men hade använts till andra ändamål under lång tid när anläggningen på 35 tunnland kom ut till försäljning.

- Säljarna ville ge oss chansen eftersom de insåg att vi inte skulle stycka av området, men vi var tvungna att få fram 333 000 pund inom tre månader och resten av de 2 150 000 punden inom ett halvår, berättar Jill Southern som är direktor.

Pengarna kom fram i tid

På kvällen innan tremånadersfristen gick ut var en grupp samlad hemma hos Jill. Det saknades 180 000 pund som måste vara på advokatkontoret i kontanter före klockan tre nästkommande dag.

- Vi bad och bad och brydde oss inte om att telefonen ringde, men till slut svarade ändå min man och i luren var en man som ville låna oss pengarna! Han var själv advokat och kunde se till att pengarna var framme i tid, något som hade sett fullständigt hopplöst ut.

Framgångsrik säljare

Jill Southern var tidigare framgångsrik säljledare på ett stort företag i London. Hon fick hjälp med sin förlamande cellskräck under en av Ellet Ministries första konferenser i Storbritannien och blev föreståndare när Pierrepont köptes in. Vid sin sida hade hon då två män som lämnade verksamheten när utmaningarna, finansiella och andra, blev för tuffa. Jill Southern är nu en av flera kvinnor som står i ledningen för en Elletgård, något som ibland kritiseras av konservativa, brittiska kristna. Kvinnor bör inte leda på det sätt som "Ellet-flickorna" gör, menar man.

Liksom på de andra gårdarna bedrivs också själavårdskurser på Pierrepont. Ofta handlar det om kortkurser på några dagar och som då behandlar ämnen som vrede, förkastelse, orättfärdig kontroll eller något liknande. Redan från start kännetecknades Ellet Ministries av undervisningen om helande genom befrielse, något som då var mer kontroversiellt bland brittiska kristna än det är i dag.

Årslång utbildning

På Pierrepont finns också en årslång själavårdsutbildning. Den kallas NETS, en förkortning av engelskans "nine eleven training school" (nio elva träningsskola). Namnet syftar på det bibelord som hela rörelsen grundar sin verksamhet på, Lukas 9:11. Där står om Jesus att han lät folket "komma och talade till dem om Guds rike, och botade alla som behövde hjälp".

Horrobins tanke med Pierrepont var ett "universitetssjälavårdssjukhus". Eleverna ska tränas i själavård genom att "höra, se och göra". De sitter bredvid handledare under förbönssamtalen och får under senare delen av sin utbildning även leda samtal.