

100 Dagar med Jesus - Niklas Piensoho

Jag har ej läst boken 100 dagar med Jesus... och känner ingen som gjort det...

Men jag bifogar kopia på artikel från Världen Idag som Evy Juneswed sände till mig i höstas...som avslöjar vilken inställning Piensoho har till New Age... Se [bifogade PDF "Piensoho 1" och Piensoho 2](#)".

För mig räcker det – det ger "varningssignaler" som säger att jag inte bör ta del av något han skriver/undervisar om!

Här kommer lite kommentarer ändå om vad jag hittat när jag sökte om boken i all hast...

Jag hittade denna webbsida: <http://www.100dagarmedjesus.se/viewNavMenu.do?menuID=16>

*Under vårterminen 2011 är det vår tur här i Södra Vätterbygden att under 100 dagar satsa på Jesus! Först ut är man i Habo kommun där starten sker redan 15 januari och avslutas 1 maj. Resten av Södra Vätterbygden börjar 20 februari och avslutar 30 maj. Totalt kommer över 30 församlingar att vara med! **Tanken är att vem som helst ska kunna ta del av det som händer, så det gäller alltså även dig!***

*En bra början är att skaffa boken "100 dagar med Jesus" som finns till försäljning i de olika kyrkor som deltar samt butikerna A6 bok och Musik och Nya Musik i Jönköping. **Sedan kommer det att hända många olika saker i de olika kyrkorna. Gudstjänster på teman från boken, samtalsgrupper, studiekvällar och mycket mer.** Varför inte köpa en bok och sedan samtala med en vän som också läser boken, det kan bli hur spännande som helst.*

Det verkar "ekumeniskt" i mina ögon!

<http://www.100dagarmedjesus.se/viewNavMenu.do?menuID=37>

<http://www.100dagarmedjesus.se/viewNavMenu.do?menuID=24>

*Det enda Jesus hade under sin korta tid på jorden var **sitt ord och sina handlingar, men de talar än idag med sådan kraft** att massor av människor kallar sig för hans lärjungar. **De söker vägledning i hans ord inför stora beslut i livet.** De inspireras av **hans kärleksbudskap** i vardagen och de söker tröst och kraft under svårigheter i tro på att han fortfarande lever och kan hjälpa.*

Om det är Jesu Ord & handlingar som talar än idag - ja men varför då läsa & följa en bok som heter "100 dagar med Jesus"...när man kan ha "100 dagar med Bibelläsning"?!?!

Det är ju det svensk kristenhet behöver = läsa sina Biblar!

En av "rösterna" som de använder

<http://www.100dagarmedjesus.se/viewNavMenu.do?menuID=38>

Cajsa Tengblad, 41 år, Kaxholmen. Föreläsare och författare.

- Jesus räddar mig från meningslösheten och ger mitt liv innehåll och riktning. Han är min förebild; den som inspirerar och utmanar mig att ta mitt liv och mina relationer på allvar.

Han viskar kärleksfulla ord i mitt hjärta och ger mig alltid en ny chans att börja om. Han är min vila, mitt hopp och min framtid.

Detta skrev jag om Cajsa Tengblad i en av mina PDF som fanns i

Nyhetsbrevet: Kvinnotidningar, Kvinnokonferenser, och en massa länkar >> 16/11

<http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin16-11/Sisters%20-%20konferenstalare.pdf>

Tillbaka till Sisters.nu!

<http://sisters.nu/konferenser/konferensgalleri/item/4-ornskoldsvik-konferens>

Revolt mot duktigheten - om vikten av att ha sitt värde i den man är, Cajsa Tengblad

<http://www.cajsatengblad.com/> http://www.cajsatengblad.com/?page_id=9

Här hittar man endast detta med hänvisning till "kyrkliga sammanhang"!!! För dig som vill arbeta med materialet "Självbild" i kyrkliga sammanhang, finns även ett bibeltillägg med 92 bibelhänvisningar på temat självbild att beställa. Jag tvivlar inte på att Cajsa har mycket att ge och kan ge inspiration...MEN...

BEHÖVER VI – PÅNYTTFÖDDA – LEVANDEJORDA I KRISTUS – FÅ RÅD AV "VÄRLDENS BARN"???

Jag förmodar att hon tillhör "världens barn" eftersom jag inte kan hitta något annat om Jesus, Gud, Frälsning, Bibeln på Cajsas webbsida...

Det är väl "Kristi Evangelium" som ska lyftas fram på sådana här konferenser? Antingen är man frälst, eller så kommer man för att man är sökt av Gud...

vi behöver ingen "självbild" – vi ska ju "dö i oss själva, ta vårt kors och följa Jesus" – EN SUND GUDSBILD ÄR VAD VI BEHÖVER I DETTA LAND!

Ja, Cajsa kan säkert ha en tro på Jesus – det är ju mellan henne och Herren!

Men OM Han räddar henne från meningslösheten och ger hennes liv innehåll och riktning...varför skriver hon då inte detta på sin egen hemsida – kan man ju faktiskt undra!

Han är ju den Ende som kan rädda hennes "klienter/lyssnare" också!

Jag upplever detta som en "efterrapning" av Warrens böcker "40 days":

<http://www.bing.com/shopping/search?q=40+days+of+purpose&form=QBRE>

- [The Purpose Driven Life](#)
The #1 international bestseller! This 40-day spiritual journey will help you understand why you are alive and God's amazing plan for you both now and for eternity. Winner of the... more...
- [Daily Inspiration for the Purpose Driven Life: Scriptures and ...](#)
With over 1,000 Scriptures outlining each day of the forty days of purpose, this book is a wonderful reference with reflections by Rick Warren.
- [The Purpose Driven LifeA® DaybreakA® \(Daybreaks S.\)](#)
DESCRIPTION: After the 40 days are over, take a year to reflect on God's purpose, guided each day by one of 320 pages in this new Daybreak. Each page features a quotation, Bible... more...
- [Purpose Driven Life Curriculum Set](#)
Embark on a 40-day journey of discovery as you explore the fundamental question: What on earth am I here for? Taught by Rick Warren, this 6-week course encourages you to consider... more...
- [40 Days of Community: Better Together Study Guide: What on Earth ...](#)
Author: Warren, rick. Format: Trade paperback. Publish Date: 04/2010. Subjects: Religion - Educational Resources. ISBN: 0310326842, 9780310326847.

Jag glömmer aldrig när jag var i USA i Oktober/November 2005...och följde med en bekant till hennes "mega kyrka" i Buckhead, Atlanta...

Där hade de affischer överallt med påminnelsen om "40 days" – så det var ju uppenbart att den kyrkan följde Rick Warrens bok! Hela församlingen läste boken i sina söndagskolor och/eller cellgrupper... **Tala om massindoktrinering!**

Ja, vad jag kan läsa på 100dagarmedjesus.se och nedanstående länkar så verkar det i alla fall mycket snarlikt i mina ögon...trots att jag inte har läst boken...

<http://www.libris.se/bocker/100-dagar-med-jesus.html>

Niklas Piensoho

100 dagar med Jesus

"Det här är en bra bok om tron på Jesus som jag kan rekommendera. Våga låta dig beröras av Jesus under 100 dagar, **under Niklas Piensohos varsamma ledning**".

Per-Inge Lidén i Sändaren

Den här boken är skriven för dig som vill lära känna Jesus, **vare sig du kallar dig kristen eller inte**.

Under hundra dagar bjuds du in att följa den Jesus, som lärjungen Johannes beskriver i sina texter. Bibeltexter som utgår från insikten att Jesus verkligen var både människa och Gud, och att allt han gjorde har en evig betydelse och säger något till oss -- om oss.

Boken är skriven som en andaktsbok, uppbyggd kring teman och bibelberättelser som beskriver Jesu person och verksamhet. Med enkla, kommenterande texter, förs vi varsamt genom Johannesevangeliet texter, och **inspireras av författaren till en förändringsprocess i reflektion och bön**.

Hundra dagar är en bra tidsrymd när man vill genomföra kursförändringar och starta nya processer. Låt 100 dagar med Jesus inspirera till en ny början -- på ett helt år, ett decennium, ett helt liv och till sist en hel evighet. "Det kommer att bli revolutionerande dagar som kan förändra din syn på livet, på dig själv och på Jesus."

Niklas Piensoho

<http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=200177>

Under kampanjen anpassas gudstjänsterna helt för människor som aldrig satt sin fot i en kyrka.

- Alla ska läsa ett avsnitt ur boken varje dag, och det är ganska spännande att **många människor i Arvika närs av samma tankar varje dag**. **KJ: Tänk om de ändå hade närt sig av Bibeln varje dag!**

- Vi tänkte på det här när vi läste boken. Jag tycker Niklas Piensoho har hittat **ett språk på en bra nivå att förklara kristen teologi**, säger Lars-Evert Jonsson. **KJ: Ja, jag litat då inte på hans teologi med tanke på vad han anser om New Age!**

<http://www.bing.com/shopping/search?q=40%20days%20of%20purpose&p1=%5bCommerceService%20scenario%3d%22f%22%5d%5bCommerceService%20first%3d%2280%22%5d&FORM=PECA>

20 februari börjar vi som församling att arbeta med **ett projekt som kallas för 100 dagar med Jesus**. Det kommer på olika sätt synas i vårt arbete, vårt sätt att arbeta med gudstjänster, samlingar, bibelstudier osv. Vi följer en bok som är skriven av Niklas Piensoho, och **tanken är att många i församlingen skall köpa en bok och vara förberedd på hur det skall tas emot i vårt liv**.

KJ: Med andra ord = massindoktrinering!

<http://www.huskvarnaallianskyrkasungdom.se/verksamhet/cellgrupp/> Detta är en cellgrupp för dig i övre gymnasieåldern och uppåt.

Vi kommer att använda oss av boken **"100 dagar med Jesus"** av Niklas Piensoho **som en del i den ekumeniska kampanj i Huskvarna under våren kring denna bok**. Den går att köpa i kyrkan för 100 kr. Och i alla fall på de första träffarna under våren.

<http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=522533>

Bibelstudium

Onsdagen den 12 januari börjar vårens bibelstudiegrupp. Varannan vecka (jämna veckor) efter mässan kl.19 kommer gruppen träffas.

Vi utgår från boken "100 dagar med Jesus" av Klas Piensoho. Boken finns att köpa för 100 kronor. Ingen anmälan krävs. Varmt välkommen att vara med på bibelstudium!

Start den 12 januari kl.19. **Vi börjar med att fira mässa i Taizéanda och fortsätter sedan med bibelstudium.**

KJ: Snygg blandning?!!

Men med Piensohos syn på New Age så är det väl inget som han skulle reagera för...han anser ju vi ska "vara tacksamma för trenden nyandlighet och inte se det som ett hot"...

<http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=38&oid=7012>

Jag har valt att försöka beskriva den kristna tron i termer som påminner om politiken, säger han i ett pressmeddelande från Libris. Vård för själen, omsorg på riktigt, kunskap för livet och **arbete med mening**. **KJ: "Purpose Driven Work"?!**

Övriga samfund som står bakom kampanjen, som drar igång på allvar den 30 augusti, är Frälsningsarmén, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Svenska Alliansmissionen.

Förutom boken har de församlingar som ansluter sig tillgång till exempelvis predikoförslag och mallar till pressutskick. På hemsidan www.dittviktigasteval.se finns arbetsmaterial och information i form av valmanifest, korta filmer, texter och blogg.

<http://www.filadelfia.nu/viewNavMenu.do?menuID=558>

Andlig vägledning 4

Denna box innehåller åtta cd från undervisningen Andlig vägledning för vanliga dagar, som hölls under hösten 2008 av **Niklas Piensoho och Runar Eldebo**. Serien innehåller följande delar:

1. Var är jag?
2. Var är vi som församling?
3. Löftet gäller er
4. Nåden
5. Den helige Ande i ditt liv
6. Församlingsstruktur
7. Att berätta om sin tro
8. Diakoni – tjänande

Lite länkar om Runar Eldebo:

<http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=149933>

http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_imagination

Runar Eldebo is a Swedish correspondent for Pietisten, an online Catholic newspaper, and teaches in the Swedish Seminary.

According to him, Greeley makes a clear distinction between Catholic imagination and Protestant imagination. Regarding Protestant imagination, Eldebo said:

"Protestant imagination is dialectic and makes people pilgrims. It is deep in conflict and antagonistic to the ingredients of a common, human life. Catholic imagination is analogical. It is founded in creation itself and views creation as God in disguise. According to Catholic imagination, God lurks everywhere. According to Protestant imagination, Karl Barth for example, God is hidden everywhere but found only in the revelation of Jesus Christ. Therefore, according to Greeley, Protestants are never at home on earth, they are pilgrims on their way. Catholics, meanwhile, like to dwell on earth. They enjoy life and are not in a hurry to get to heaven because God lurks everywhere, especially where you do not expect her (sic) to be."

<http://www.pietisten.org/authors/EldeboRunar.html>

<http://www.pietisten.org/winter0304/greeley.html>

<http://www.pts.pingst.se/selectLanguage.do?language=en> - The Pentecostal Theological Seminary of Sweden

Among the teachers, we can mention Associate Professor Runar Eldebo, preacher and member of the Swedish Covenant Church, also a teacher of THS (the Theological University of Stockholm), a theoretical and practical specialist in homiletics. Eldebo is not only considered one of the foremost teachers of homiletics in Sweden (and the USA) — he is also regarded to be one of the best preachers in Sweden.

<http://www.rodopi.nl/frameset/nt/rightside.asp?BookId=currents+23&type=textbook>

Runar ELDEBO: A Transformed Church **Through A Transformed Society**: The Mission Covenant Church of Sweden in between a Transformed Established Lutheran Church

<http://www.pingstnorrtalje.se/gudstjanster1>

Det är pingstkyrkan i Norrtälje som står bakom **kampanjen 100 dagar med Jesus**. Här är programmet för våra gudstjänster under denna kampanj.

Programmet följer helt upplägget på boken 100 dagar med Jesus av Niklas Piensoho, vilket gör att man själv kan läsa in sig på temat innan själva gudstjänsten. På så sätt får man ut det mesta möjliga ur varje gudstjänsts tema.

KJ: Vad lätt för pastorn i denna församling...som "slipper" söka Herren inför gudstjänsterna om ledning och Ord till församlingen...

Nu är det bara att följa ett "curriculum" /lärokurs...av Piensoho!

ÄR DET INTE EXAKT SÅ SOM RICK WARREN HAR LAGT UPP SINA "40-DAGARS"?

I alla fall så har man Rick Warrens böcker i Pingst – även i Skara har jag fått veta – och många predikar ur hans bok! Warren har ju själv sagt något om att det räcker att läsa hans böcker...istället för Bibelstudier...

Att det uppstår problem i församlingar som följer sådana här böcker är jag mycket införstådd med!

Den pastor jag var medlem i när jag bodde i Florida följde Warrens "Purpose Driven Church" från pärm till pärm...det splittrade slutligen församlingen och sargade massvis av själar!

Och ja, de är oftast drivna av makt och att få en "mega kyrka"...och de driver församlingsmedlemmarna att engagera sig och peppar dem med "It's time to climb" ("Det är dags att klättra") och kör med "Class 101, 201, 301, 401"!

(<http://www.purposemedia.com/archived/PDM4/faq/faqpdn.htm#classes> – **VARNING** OM DU BESÖKER DENNA SIDA!)

Mycket mer skulle kunna sägas om detta...

En sista kommentar;

Ungefär 11,600 resultat (0.31 sekunder) på Google när jag sökte "100 dagar med Jesus Piensoho" – så **hans "100 dagar-buskap" har verkligen spridit sig!**

Men efter det jag har läst på dessa länkar så har då jag INGEN lust att läsa och ta del av dess budskap!

Vi får be och fortsätta varna och stå upp för Sanningen!

Gud Är på Tronen!

**Då mycket information på internet kan ändras snabbt,
vill jag bara nämna att länkarna i detta e-mail fungerade då detta skrevs.**

KJ – Juni 2011