

Utdrag från Ohlins funderingar (EO) 15/4 -11

<http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS%2015-04-11.html>

Bill Johnsons bibelskola

Eftersom Karin Jansson har uppmärksammat **Bill Johnson** i ett av sina Nyhetsbrev kan det vara intressant att ta del av ett mail som vi (www.elvorochjanne.se) har fått. Avsändaren vill vara anonym här.

Mail: *Bill Johnson har en populär bibelskola (Betel Church) i Redding och den verksamheten är full av obiblisk lära och den här typen av manifestationer som Andrew Ström talar om. Från den bibelskolan kom 2010 ett antal människor och startade en "filial" i Jämtland och jag var på ett möte i starten. Nedan följer mina intryck och upplevelser från den här "rörelsen ":*

1. Man kunde lära sig att profetera och dom ville lära ut hur man gjorde. Det var bara att inse att man var i Kristus, d.v.s. bara att tro och hämta. *Då är det inte längre en gåva från Gud.*
2. Man såg färger över folks huvuden när man profeterade och sedan tolkade man färgerna. *Fullständigt obibliskt och New Age-influerat.*
3. En sa att det inte spelar så noga med läran bara man tror på Gud.
4. Man håller på med Soaking vilket har sina rötter i österländsk ideologi och religion.
5. En av dem sa sig vara syndfri i den nya skapelsen. *Självförgudning.*
6. En sa att ett kristet liv bör/kan alltid vara en dans på rosor och att man alltid kan gå runt i ett anderus. *Framgångsteologi*
7. Samma kille sa att han förut hade bett om förlåtelse varje dag men nu hade han insett att han redan var förlåten och behövde inte be om det längre. *Självförgudning, vi gör ständigt fel och behöver tvätta våra fötter genom att säga förlåt.*
8. Han/de menar också att Guds rike är här fullt ut nu och att allt är klart att hämta ut i tro. *Prestationslära (prester fram tro) som leder till ångest och dåligt samvete när man inte får allt man ber om (Nu ser vi en dunkel spegelbild, 1 Kor 13:12 och 1 Joh 3:2)*
9. Vidare har han haft ryckningar med huvudet och jag tyckte att det såg mycket skumt ut men han hävdade att det berodde på att han kom nära mig. Min smörjelse skulle ha utlöst det menade han. *Mycket likt de manifestationer som Andrew Ström tar upp i sin dokumentär "Kundalini Warning". Det blev en väldig aha-upplevelse för mig när jag såg det och då förstod jag att det med stor sannolikhet var en annan ande.*
10. En av ledarna i den här "rörelsen" sa han trodde på en världsvid väckelse i ändens tid och när jag sa att jag tyckte att Bibeln talade om avfall/avkristning så sa han "Sådan är inte den Gud jag tror på. Varför kommer han inte tidigare i sådana fall, innan avfallet?". *Självförgudning enligt mig då man tror sig veta bättre än Gud och tar inte Guds Ord för att vara hela Sanningen. Man pusslar ihop sin egen teologi som passar sin egen smak och tycke.*
(slut citat)