

Hämtad den 8 juli, 2011 från:

<http://www.varldenidag.se/tagg/graham+dow/>

Världen idag

TISDAG 19 JULI | KL 18:40

START NYHETER OPINION SOMMARTURNÉ MAGASIN ALMEDALEN '11

VÄRLDEN IDAG PÅ SOMMARTURNÉ



Biskop Dow: "Sök de andliga nådegåvorna"

För att kunna utföra Guds uppdrag behöver vi Andens nådegåvor. Det slog den engelske biskopen Graham Dow fast på Oasmötet i helgen.

– Vi ska vara ivriga att få gåvorna i funktion, sa han.

I pampiga högtidsdräkter tågade den över hundra personer långa processionen in via kortsidan på ishallens rink. Längst fram gick Varbergprästen Martin Jonsson med rökelsekar, och efter ett stund infann sig en söt rökelsedoft i hallen. Längst bak gick den engelske biskopen Graham Dow som bland annat varit biskop i Carlisle. På huvudet hade han sin traditionella biskopsmitra – en mössa han kvällen innan förklarat för publiken är en bild av att Andens eld är utgjuten .

Med sig till lördagens högmässa hade han även ett profetiskt ord till de församlade:

– Se inte på er själva som små och svaga, utan tänk på mina löften och tro. Var inte rädda! Ni är mina utvalda tjänare, lät Graham Dow hälsa från scenen.

Kvällen före talade biskopen om den helige Andes gåvor, vilka han menar bär Jesu vittnesbörd, skapar tro och bygger upp församlingen.

– Pingstdagen visar att de andliga gåvorna inte kommer med olika etiketter, utan överlappar varandra i harmoni. Gåvorna är från Gud och vi kan inte skilja en gåva från en annan. De finns för att Gud ska kunna göra oss till det han tänkt, sa Graham Dow, som uppmanade publiken att inte vara rädda för att söka de ovanliga gåvorna.

Men biskopen påminde dock om att trons gåva lätt kan förväxlas med önsketänkande.

– Något som djävulen älskar att få en hel församling att be för en ung person med cancer som sedan dör. Vi måste vara försiktiga med om vårt mänskliga kött kommer i vägen med önsketänkande. En bra test då är att fråga den sjuke själv om han eller hon tror på helandet, sa han.

Samtidigt menar han att det finns en fara är att ge upp för lätt när man ser att inte alla blir helande.

– Men ber man för många, så kommer definitivt fler att bli friska, slog han fast.

Graham Dow jämför profetia med "Guds mun" som kan hjälpa församlingen att gå vidare.

– Det kan vara ord, bilder eller handlingar. Det som gör ordet profetiskt är att det kommer från Gud, sa han och betonade samtidigt att profetian alltid står i relation till tron. Därför kan den vara såväl svag som stark.

När Graham Dow var biskop profeterade han alltid när han ordinerade präster eller konfirmerade ungdomar.

– Jag har sett en del underbara saker. De andliga gåvorna är till för att väcka människor inför Guds auktoritet, sa han.

Han berättar om en kvinna som för ett par år sedan blev befriad från en ande av övergivenhet.

– Hon trodde att anden kom från hennes pappa som blev övergiven av den brittiska armén under andra världskriget, berättade biskopen som också konstaterade att det finns ett psykologiskt problem med att tala i tungor.

– I västerländsk kultur är det ju knäppt. Men var inte rädd för att försöka. Du kan komma över den psykologiska barriären, uppmanade Graham Dow som berättade att hans tungotal är till för att prisas Gud eller be för någon när han inte vet vad han ska be.

Efter predikan gjorde biskopen en konkret inbjudan till alla som ville ta emot de andliga nådegåvorna. Lugnt och metodiskt bad han för en gåva i taget och den som ville ta emot en viss gåva fick då ställa sig upp när biskopen bad.