



Foto: TT



av Johannes Ottestig

28 oktober 2015

Nedan fetstil och gulmarkeringar är tillagda av KJ!

Ett nytt nätverk inom Svenska kyrkan håller på att startas upp. Förhoppningen är bland annat att människor, som i dag känner sig vilna i kyrkan, ska hitta en församlingsgemenskap.

- Vi vill tala ut och praktisera att Svenska kyrkan är grundad i Guds ord, säger Hans Lundaahl, till Dagen.

Nätverket, som har fått namnet Vägen, är fortfarande i sin linda. Men målsättningen är tydlig. Det ska vara en stöttande gemenskap för människor, inte bara kyrkligt anställda, som vill anamma en bibeltrogen kristen tro.

- Jag citerar gärna första kapitlet i kyrkoordningen, den som i folkmun kallas portalparagrafen, där det står att Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära är grundad i Guds ord. Vi vill koppla ihop de som är grundbultade i Svenska kyrkans historia, säger den pensionerade EFS-prästen Hans Lundaahl, som tillsammans med prästerna Carl-Erik Sahlberg, Peter Artman och Pontus Olausson ingår i nätverkets ledningsgrupp.

- Det var Carl-Erik Sahlberg som kom på idén och han frågade mig sedan om jag kunde tänka mig att leda arbetet i uppstartsfasen.

Hans Lundaahl berättar att han ofta träffar människor som på ett lågmält sätt uttrycker stor frustration över vart Svenska kyrkan är på väg. De tar bland annat upp att Jesus sällan benämns som Frälsaren och att bibelordet "Ingen kommer till Fadern utom genom mig" inte längre lyfts upp. Dessutom praktiseras inte den Heliga Ande som en naturlig del av livet.

- Allt summeras upp till att vi vill tala ut och praktisera det som faktiskt står i portalparagrafen.

- Många tycker att det spretar väldigt mycket i Svenska kyrkan och det finns en tendens att man släpper centrala delar av evangeliet.

Klimatfrågan och den palestinska statens erkännande är två saker som Hans Lundaahl tycker bör diskuteras inom Svenska kyrkan. Men när dessa saker kommer i centrum menar han att fokuset är fel.

På nätverkets nylanserade hemsida står det att Vägen ska arbeta för en Jesuscentrerad folkväckelse. Det framgår också att nätverket planerar att arrangera årliga inspirations- och bönedagar.

Hans Lundaahl, som även är engagerad i Sverigebönen, betonar att Vägen ska vara ett nätverk för bön och förbön för Sverige och Svenska kyrkan.

- Människor med en lite mer evangelikal framtoning ska inte känna sig helt ensamma.

Det finns redan flera organisationer eller nätverk med koppling till Svenska kyrkan som vill samla människor där det talas om bibelförankring. Bland annat Oasrörelsen och New Wine. Varför behövs Vägen?

- Både Oasrörelsen och New Wine har speciella visioner. Det är något vi bejakar, men vi vill tala ut att Svenska kyrkan har ett kapital och en historia som går tillbaka ända till 1500-talet. Vi talar i ett lite bredare forum där alla, oavsett ämbetssyn, också ska känna sig välkomna. Vi har ingen profilering utan vill slå vakt om kyrkans skatt.

Innebär det inte att ni har en profil när ni pratar om att samla bibeltrogna människor?

- Det är inte mer profil än att vi vill tala om vad vi är. Vi vill återgå till huvudspåret och aktivera det som är oss givet. Utan evangeliet är kyrkan inte någonting.